



Voorwoord Nieuwsbrief 04-2020

Beste Leden,

Iedereen zal het al meer dan voldoende beseffen, dit zijn verwarrende tijden voor iedereen. Gezondheid is uiteraard ons belangrijkste goed, maar we willen ook liefst meer dan een klein beetje “terug naar vroeger”. Die twee aspecten met elkaar verzoenen, is een voortdurende en delicate evenwichtsoefening en een opdracht voor de overheden, voor iedereen individueel en ook voor het bestuur van onze Kring. Het is niet te onderschatten, vijf maanden zitten we met zijn allen in deze situatie. Voor onze Kring wil ik met alle voorzichtigheid vermelden dat onze leden de storm qua fysieke gezondheid goed blijken te doorstaan. Het bestuur is alvast niet op de hoogte van Corona-gebonden gezondheidsproblemen. Laat het ons zo houden door verder te zorgen voor onze veiligheid.

Het bestuur heeft bij de aanvang van de pandemie in maart onmiddellijk beslist alle toen geplande activiteiten te annuleren of minstens “on hold” te zetten. Naarmate de evolutie en de versoepeling van de overheidsmaatregelen het toelieten, hebben we in juni de deur weer voorzichtig geopend voor activiteiten zoals wandelen, fietsen en petanque. Ook de zomer-BBQ leek toen weer haalbaar en verantwoord. Bij het openen van inschrijvingen bleek dat de leden enthousiast reageerden. Voor de wandeling en de fietstocht moesten we al na enkele dagen afsluiten omdat het maximum aantal deelnemers bereikt was. De wandeling kon nog doorgaan, maar de fietstocht moesten we helaas afblazen wegens het toenemend risico en nieuwe overheidsmaatregelen. Ook de BBQ leek aanvankelijk een groot succes te worden met al snel 85 inschrijvingen, maar ook dit mooi evenement hebben we moeten annuleren.

Onze activiteiten zijn sinds 13 maart, op de wandeling in Assebroek na, volledig stilgevallen. Dat is bijzonder jammer voor de hele Kring, de leden die ernaar uitkeken en de bestuursleden die hun inspanningen zagen verloren gaan. Het bestuur blijft echter hopen en houdt zich klaar voor betere tijden. Ondertussen proberen we voldoende te communiceren en jullie tijdig op de hoogte te houden van eventueel nieuwe wendingen.

Ons leven is vrij grondig dooreen gehaald. We moeten ons nu het hoofd breken over bubbels, geannuleerde reizen, quarantaine al of niet, mondmasker (of mond- en neusmasker, al klinkt “mondkapje” al wat vriendelijker en iets minder warm). Alsof de duivel ermee gemoeid is, moeten we ons ook aanpassen aan een verzengende langdurige hittegolf. Voor senioren is het nu belangrijk het wat rustig aan te doen en voldoende te drinken (vooral water wordt ons gezegd!) en de volle zon te mijden. Waar we vroeger een zonnig horecaterras opzochten, moeten we nu op zoek naar een rustig lommerrijk plekje waar het goed toeven is.

De wereld om ons heen verschaft ons gelukkig elke dag nieuwe verrassingen om ons wat te entertainen, de ene al doller dan de andere. Als senioren met enige bezadigde levenswijsheid kunnen we alleen maar met verbazing kijken naar overvolle treinen richting kust en vechtpartijen op het strand waar je vooraf eerst de nodige vierkante meters moet reserveren. Een aantal van onze kustburgemeesters kregen het voor elkaar om aanvankelijk helemaal geen toeristen toe te laten, vervolgens werkelijk alles te doen om zoveel mogelijk strandgangers aan te trekken en daarna radeloos te proberen ze weer tegen te houden. Geweldig scenario.

Conclusie: Corona doet veel met mensen, de hitte blijkbaar ook. Hoofd koel houden dus en “always look on the bright side of life”.

Freddy

### Programma tot einde 2020

In deze nieuwsbrief vind je tot onze spijt geen uitnodigingen. Jullie ontvingen op 29 juli een mail waarin we de activiteiten van september “on hold” gezet hebben. Het heeft op dit moment geen zin om de inschrijvingen open te stellen, het risico op annulering is te groot. Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen zullen we zien of de petanque op 3 september en de wandeling op 24 september alsnog kunnen georganiseerd worden. Voor de andere activiteiten tot einde 2020 waarvoor we alle voorbereidingen getroffen hebben, is het ook voor het bestuur koffiedik kijken. We houden jullie zeker op de hoogte, maar we moeten het onder ogen zien, de vooruitzichten zijn niet schitterend.

Hier alvast nog een overzicht van de stand van zaken tot einde 2020. Je vindt die ook op onze website <https://kbc senioren brugge.be/> waar je op elk moment de meest recente versie kunt vinden.

- 20 augustus Zomerfeest – BBQ: ===> GEANNULEERD
- 3 september Petanque: ===> ON HOLD
- 17 september Daguitstap naar Aalst: ===> GEANNULEERD
- 24 september Herfstwandeling: Damme en omgeving: ===> ON HOLD
- 15 oktober Museumclub: onder voorbehoud
- 24 oktober Banket: onder voorbehoud
- 18 november Voorstelling “Zuid Afrika”: onder voorbehoud
- 16 december Kerstfeest: onder voorbehoud

Zoals je ziet, staat vanaf oktober tot einde 2020 de hele kalender “onder voorbehoud”. Het betreft namelijk zaalactiviteiten en het is op dit ogenblik totaal onduidelijk of we die eventueel kunnen organiseren en onder welke voorwaarden dat zou moeten gebeuren.

## Verslag zomerwandeling Assebroekse Meersen 07 juli 2020



Het was een mooie wandeldag. Half zonnig, aangename westenwind 3 Beaufort en 21° C. Om 14 uur verzamelden zich 37 Coronavrije stappers aan het Pastoor Verhaeghe plein in “Ver-Assebroek”

Vooreerst kregen we wat duiding over de geschiedenis van deze regio. Naast de Assebroekse Meersen liggen hier ook de Gemene Weiden (50 ha) en de Loweiden (30 ha) en die vormen samen sinds vele eeuwen de onverdeelde eigendom van de aangrenzende bewoners, aanborgers genoemd. Om de 3 jaar kiezen een 1200-tal aanborgers meerdere hoofdmannen (treden op als boekhouder) en een opperhoofdman (dagelijks beheer). De economische functie is ondertussen wel vervangen door een meer folkloristische.

De kerk, het leenhof, de pastorie en het kerkhof behoren tot de beschermde dorpskom. Met de komst van een miraculeus Mariabeeldje, in 1720 geschonken door een Diksmuids Begijntje aan de toenmalige pastoor Pieter Verhaeghe, groeide de O.L.V. kerk uit tot een bekend bedevaartsoord. Het leenhof is een restant van een voormalig neerhof van een belangrijk leen van de heren van Assebroek, die hier resideerden vanaf de 13<sup>e</sup> tot de 18<sup>e</sup> eeuw. Bij vochtige weersomstandigheden kan men hier in de omgeving 4 concentrische cirkels ontwaren die wijzen op omwallingen van een vroeger bestaand kasteel. De naam “Assebroek” komt van het middeleeuws woord “ars” of “ors” (=paard) en broek (=meers) en betekent dus “natte paardenweiden”.

Met deze kennis in het achterhoofd vingen we de 6.8 km lange wandeltocht aan. Via het Pastoor Verhaegheplein kwamen we op de voormalige bedding van de stoomtram Brugge-Knesselare en verder dwarsten we in de koeiendreef het Sint-Trudoledeke (in de volksmond het Leitje) met links de natte weilanden en rechts de percelen akkerbouw. Op goed begaanbare wegen bereikten we de “Hoofdsloot”, die samen met het Leitje voor de afwatering zorgt van de met knotwilgen omzoomde weiden. Via een klaphekkentje ontdekten we de “Chartreuzen” waarvan de vroegere eigenaar het Karthuizerinnenklooster was. Bij de Mazelbeek aangekomen werd het wat drassig en bereikten we zo de Steenbrugse Bosjes. Aangekomen aan de spoorwegbedding (Abdijenroute) was het even opletten voor de talrijke fietsers.

We passeerden het Sint-Lucasziekenhuis en na de afslag bereikten we langs een mooie populierendreef, langwerpige moestuintjes en een mooi vergezicht over de meersen opnieuw onze startplaats. Daar konden we in veilige omstandigheden in de ruime tuin van het Leenhof nog nagenieten van koffie met taart.

Erik

### Ledeninfo - Personalia

Hartelijk welkom aan onze nieuwe leden:

|                   |                     |              |
|-------------------|---------------------|--------------|
| Frank Ameloot     | Sint-Jacobs-Kapelle | 15 juni 2020 |
| Annick Vandekeere | Brugge-Assebroek    | 1 juni 2020  |

### Prikbord - Mededelingen

#### Wijziging persoonsgegevens

Het is belangrijk dat we ons ledenbestand up-to-date houden. Gelieve eventuele wijzigingen aan jullie adres, telefoon, geïnstoestand en e-mail door te geven aan ons secretariaat: [kringkbc.brugge@skynet.be](mailto:kringkbc.brugge@skynet.be) of eventueel telefonisch op 050 38 40 77

#### Volg ons op Facebook

Je kunt ons ook volgen op Facebook. Het bestuur publiceert foto's of korte berichten over onze activiteiten op de [Facebookpagina KBC Senioren Brugge](#)

Daarnaast is er nog los van de "officiële" facebookpagina een aparte facebookgroep: [Facebook-Club Senioren KBC Brugge](#). De doelstelling is het aanbieden van een informeel platform om nieuwtjes, herinneringen, foto's en dergelijke uit te wisselen onder onze facebook-adepten. Neem alvast een kijkje en je ontdekt er de posts van ondertussen 117 deelnemers. Je kunt je nog steeds aansluiten ! In coronatijden met beperkte sociale contacten is onze facebookgroep een leuke manier om "van-alles-en-nog-wat" met elkaar te delen.

#### Jubilarissen 2020

In deze onzekere tijden van COVID-19 vergeten we onze jubilarissen niet. We brengen hen graag onze gelukwensen over met hun gouden, diamanten of briljanten jubileum. Vorige jaren brachten we steevast een bezoek met een ruiker bloemen maar nu brengen we hen en onszelf niet onnodig in gevaar en sturen we een kaartje en een attentie van het Sociaal Fonds. We hopen alle jubilarissen zeker te kunnen uitnodigen op het banket waar we hen nogmaals in de bloemetjes zullen zetten.

## Column Georges: "en ze kochten een pond XA4-en!"

Eind november van vorig jaar zette ik mijn artistieke 'krul' onder een contract voor vervanging van onze ramen. Onderdeel van het masterplan om onze woning onderhoudsvriendelijker te maken. *'Plaatsing over twee, maximum drie maand!'* beloofde de aannemer. Na een gespieerde handdruk (waar is de tijd waar mensen elkaar de hand schudden?) stapte hij in zijn bombastische SUV met gepersonaliseerde nummerplaat 'XA4', een knipoog naar zijn voornaam. Een voldane glimlach op zijn gezicht omwille van de gerealiseerde verkoop. Het genoeg was wederzijds, gezien de bijna tweeduizend euro die ik van zijn 'scherpe' offerte wist af te nijpen.

De ultieme drie maanden waren bijna verstreken. *Den dezen* had al een contractueel voorschot betaald van veertig procent, maar het bleef stil vanuit het hoofdkwartier van XA4. Een telefoontje misschien? *'Aaaah, mijnheer Braem, alles goed? Klopt, je hebt nog niets van me gehoord. Ligt aan de fabriek. Druk druk, je kent het wel! Maar ik verwacht beweging binnen de komende twee weken!'*

Toen kwam COVID-19. Een pandemie die volgens één van mijn buurvrouwen een hoax van jewelste is. Je moet weten dat die brave dame wel eens vaker een speciale visie heeft op gebeurtenissen die haar leven ontwrichten. *'Hoezo, corona is bedrog?'* vroeg ik haar, benieuwd welke 'wijsheden' ze nu weer uit haar botten zou slaan. *'Absoluut, Paul!'* ging ze uit haar startblokken, en gaf een betoog dat kant nog wal raakte. Zo extreem dat het bijna grappig werd. Afsluitend met: *'de enige bedoeling van heel die tamtam is om mondklappers te verkopen, en wat zie je vandaag? Ek geliek of nie?'* (wie denkt dat deze anekdote uit mijn duim is gezogen, die denkt verkeerd). Al dan niet gefantaseerde coronatoestanden, feit was dat Petruschka, secretaresse van de aannemer, me liet weten dat de fabriek volledig stil lag en ze geen idee had wanneer die weer zou opstarten.

Begin juni vond ik het welletjes geworden. Tijd voor een nieuw telefoontje richting aannemer. *'Toevallig dat je net nu belt, Paul, want je ramen staan klaar in mijn atelier! Afspraak over twee weken, zie je dat zitten?'* Direct gevolgd door een mail met de vraag om nog eens vijftig procent van het aannemingscontract te betalen. No way, José, want er was nog geen enkele prestatie geleverd...

De afbraak en plaatsing gebeurden chaotisch. In de vijfhoekige ploeg zaten twee Roemenen die geen woord Nederlands snapten, en die nogal werden afgebluft door hun Vlaamse collega's in een soort Eigen Kweek-Engels. *'Waar is die fokking boermachien were?'*, *'Help me carry this big ruute!'*, *'Godverdo... aaj told joe not toe joes maai toernavaajs!'*. Leuk, plezant, maar de aap moest nog uit de mouw komen. Bleek dat het paneel van onze nieuwe voordeur niet was meegeleverd. Eén raam was verkeerd afgemeten en van drie rolluiken kon hetzelfde worden gezegd. Eerst alle oude ramen verwijderen, daarna pas checken of alles snor zit, heel verstandig! Chaos alom en pogingen tot gevoel, waar ondergetekende bij elke (opgemerkte) poging een stokje voor stak. Lastige klant? Altijd geweest. We betalen genoeg, het moet in orde zijn.

We zijn vijf weken verder na die half afgewerkte plaatsing. Ondertussen heb ik al een paar ramen zelf afgekit (waren ze 'vergeten' en dit hield me tegen te beginnen schilderen). De rolluiken zijn geïnstalleerd, het paneel van de voordeur zal pas voor na het bouwverlof zijn, want 'dat komt van een andere fabriek', zo wordt beweerd. Ammehoela, die imaginaire

‘panelenfabriek’ wellicht met vestigingen in Rottleben, Darmstadt, Slettestrand en Kuttekoven. Een smoes moet geloofwaardig overkomen!

Naar mijn restbetaling mogen ze fluiten tot alles perfect afgewerkt is, en als het nog lang blijft duren stuur ik mijn buurvrouw achter XA4 aan! ‘Djikke djakke kerre koltjes klits klets’, om de vier weverkes te parafrasieren...

Georges

### Column Gil. Roos: “**Impotentia deorum omnipotentium**”

*Begin maart 2019 fladderde er een spandoek met erop ‘Welkom in het land van de doeners’. Vervolgens deden die doeners aan fierljeppen. Een jaar later en bijna dag op dag, genoten wij van een woordenloze tête-à-tête, vereeuwigd in een selfie van een Vivaldi- en machtsgeile opperdoener Rutten met de nieuwe wonderboy van de MR: G.L. tattoo Bouchez. ♪Blauw, zo donkerblauw in gouden zonneshijn, blauw, zo donkerblauw het kan niet mooier zijn♪. Meyrem Almaci zag de toekomst, omringd met een groen randje, rooskleurig in en kraaide van plezier. De minderheidsregering Wilmès met 13 ministers, netjes verdeeld in 10 ‘blue diamonds’ en 3 ‘tsjeven’ was half maart een feit. Ondertussen had COVID-19 al zijn intrede gedaan in België. Deze dodelijke minuscule ziekteverwerker verspreidde zich als een lopend vuurtje, dat uitmondde in een gigantische wereldbrand. Alleen maar om de volksgezondheid te beveiligen en zich te wapenen tegen ‘Corona’ werden er vervolgens, netjes, negen ministers voor volksgezondheid aangesteld: één Federaal, één Vlaams, één Duits en zes Waals en Brussels Gewest.*

*‘De kroniek van België in tijden van het coronavirus COVID-19’. Eerste episode was niet ‘Waar is dat feestje’ maar ‘Waar zijn die mondmaskers?’ Na een speurtocht kwam er tot uiting dat er in 2018 een reserve tussen 22 en 23 miljoen (!) mondmaskers (FFP2 en chirurgische), gestockeerd in een legerkazerne, in de fik werden gestoken. Over de totale kostprijs zullen wij zedig zwijgen. Nu volgden enkele welles-nietjesspelletjes: Maggie De Block beweerde dat die voorraad niet correct werd bewaard en daardoor onbruikbaar was. “Noppes” dixit chef ‘legercipier’: “De kazerne werd in 2018 opgedoekt en het Rode Kruis richtte er een vluchtelingencentrum in. Die maskers moesten vernietigd worden omdat er plaats nodig was voor asielzoekers”. Hij vond die beslissing niet te begrijpen en zette prompt een paar dozen opzij voor eigen gebruik en gaf de rest aan een carnavalsvereniging (sic). Voorwaar, een leuk item voor de ‘Ajoinen van Oilsjt’.*

*Tweede episode: België is het enige land in Europa dat voor elke burger een mondmasker wil bestellen. Dus werd er een ‘taskforce’ opgericht. De stoottroep werd gevormd door Magic Maggie: patrones voor aankoop mondmaskers, Nathalie Muylle aankoop filters (geen koffiefilters hé), Philippe De Backer, mondmaskers FFP2 is zijn specialisatie, Koen Geens mannequin voor passen mondmaskers en uiteindelijk Philippe Goffin (minister voor het verdedigen van het land). Oef! Normaal adagio? “Il faut d'abord réfléchir avant d'agir”. Maar hun Frans was niet te best en het werd “eerst handelen en nadien nadenken”. Voortschrijdend inzicht? Onze economie diende aangezwengeld en daarom ging de bende van ‘anti dramaqueen’ Maggie op zoek in het buitenland om de mondnodige maskers aan te kopen. Het geklungel, veel te veel om hier op te lijsten, dat hieruit voortvloeiende is tegelijk droevig en hilarisch. Een aantal Chinezen lollen nog ovel elkaal van het lachen en hebben el nog steeds*

buiklampen van. Uiteindelijk werd Goofy Goffin chef-inkoper en bestelde bij het Gentse Tweed & Cotton, de vennootschap achter het kledingsmerk River Woods, drie miljoen mondbeschermers. Alsjeblieft, dank je wel. Zou hij hemden dragen van River Woods? Maar klap op de vuurpijl was dat er ook een order van 15 miljoen mondklappers geplaatst werd bij een schimmig bedrijf: Avrox. Dit bedrijf is uitgerekend...een postbusfirma op een anoniem adres, waar 37 postbusadressen huizen, in het Groothertogdom Luxemburg (slik). Als dan niet al de sirenen beginnen te loeien en blauwe zwaailichten te flikkeren. Pikant detail, onze minister van landsverdediging is professor fiscaal recht. En dan te weten dat Belgische firma's zoals bij voorbeeld Ontex Eeklo, Seyntex Tielt (al jaren leverancier bij de Federale Politie), l'Il be bag Zaventem (kon al leveren begin april), Ducaju Meulebeke.....ook offertes hadden ingediend. Deze werden afgewezen wegens procedurefouten, gebrek aan referenties en voornaamste reden: minder duur dan Avrox. Steunen van onze economie? Mijn oren. Die fameuze 15 miljoen mondklappers uit Luxemburg zijn met een vertraging van 42 dagen geleverd. De vraag blijft: hoe het zit met het wassen van die mondklappers op 30° of op 60°? Komt er niet op aan, pak maar 30°. Volgende stap? Misschien handgeweven tapijten kopen in Turkije om zo veel als mogelijk 'rariteiten' onder de mat te vegen. Let wel in onze regio's zijn er ook tapijtweverijen, denk maar aan de streek rond Kortrijk, maar een snoepreisje naar het land van Erdogan om te kijken of die vloerkleedjes echt met de hand geknoopt zijn, is mooi meegenomen. Zou taskforce Magic Maggie zich niet inschrijven voor de Olympische Spelen, discipline 'klunzen'? De gouden medaille wenkt.

Derde episode? Wilmès en haar superkern kon niet achterblijven. De geldpersen draaiden op volle toeren. De '10 wijzen' waren verdomd creatief voor het uitdelen van Sint-Niklaas geschenken. Topcadeau? Het lumineus voorstel van Groen om iedere Belg, in aanbidding, een twaalf rittenkaart voor de trein te geven. Nog zo ene en uitgedacht door "The Blue Diamonds": werknemers mogen cheques geven van 300 € aan hun werknemers, om die te besteden bij 'Horeca en Cultuur'. Hoeveel kmo's zullen dit doen nu bij velen het water aan de lippen staat en uiteraard andere katten te geselen hebben? Idem dito ook een cheque van 300 € voor de zorgsector. Doel: gaan eten en drinken. Even nadenken, hoeveel garen zouden de politieke partijen met dit alles spinnen?

Vierde episode. In een veel te ver verleden deelde ik met Jean-Luc Dehaene de schoolbanken in het Sint-Lodewijkscollege te Brugge. Zijn adagio werd vele jaren later: "een probleem moet je pas oplossen als het zich stelt" en vervolgens trok hij zijn broek op. Maar.... regeren is ook vooruitzien. Dankzij de 'lockdown' hield het virus hoogstwaarschijnlijk een zomerslaap. Gevolg? De Veiligheidsraad versoepelde stap voor stap de vroegere getroffen maatregelen. Wie virus, wat virus, hoe virus, wanneer virus, welk virus? Alle remmen los! Vrijheid blijheid! Maar begin juli was het hek van de dam en de dijken die dit rotvirus in bedwang dienden te houden werden doorbroken. Een vloedgolf van COVID-19 besmettingen dreigde Antwerpen, de stad aan de Schelde, te overspoelen. Logisch gezien werd het meer dan tijd om de losgelaten teugels terug strakker aan te halen. Helaas, voor daadkracht en het nemen van verantwoordelijkheid is het in Absurdistan veelal dansen op een slappe koord. Wiens bevoegdheid...? Diens bevoegdheid... . Gevolg: de paraplu's gaan terug open en niet-fijnmazige berichten volgen. Mondklappers, in jouw broekzak of handtas en wanneer op of af. Bubbels! Daar werd serieus over gepalaverd, gestruikeld en ook gevallen waardoor in enkele klinieken een speciaal traumacenter is ingericht. Contactopsporing! Een soep met bubbeltjes (euh balletjes). Communicatie! De Babylonische spraakverwarring is daar klein bier tegen. Nochtans is er een eenvoudig regeltje: "KISS" (keep it simpel and stupid) of leg het mij uit alsof ik een kind ben ... . In mijn vijfjarige zwerfperiode in en vanuit Antwerpen vertelden wij dit reeds bij

het hoofdstuk commerciële aanpak. De dag na de nationale feestdag had de Antwerpse burgemeester Bart De Wever, op "het schoon verdiep", er schoon genoeg van en besloot onmiddellijk maatregelen te nemen. Met de Antwerpse gouverneur Cathy Berx vond hij meer dan een 'compagnon de route'. Hun motto? "Wat je zelf doet, doe je beter". In de provincie Antwerpen: mondneusmaskers altijd op. In de winkels één klant voor maximum een half uur. Horeca dicht om 23.00 uur en om 23.30 uur oogjes toe en snaveltjes dicht. Bubbel van 5 en dat blijft dezelfde bubbel voor 4 weken. Who's afraid of Cathy Berx? De persmeute! Op de vraag "waarom In de stad Antwerpen die bepaalde maatregel en Zandhoven ook, hoewel er daar geen besmettingen zijn?" kwam prompt het vinnig antwoord van 'Die Hard Cathy': "Omdat het logisch is en omdat het zo is". Daarbij bekijkt zij de vraagstellers met een blik van "meh iël Aentwaerpe mor ni meh mij". Geen gezever: micro weg, camera weg, laptop weg, smartphone weg....boeken toe. Een glazen bol is er echter niet en de hamvraag blijft: wanneer wordt "Marche Funèbre (De dodenmars)" van Frédéric Chopin voor COVID-19 gespeeld?

Toemaatje: Bartholomeus was een van de apostelen van Christus. Bart (doopnaam Bartholomeus) Somers is een van de apostelen van Vivaldi adepte: "Meesteres Rutten". Covidbaardje Bart is, heden ten dage, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur. Destijds moet 'stoker Bart', als lid van de Volksunie, een trauma hebben opgelopen dat nog altijd niet is verwerkt. Oprispingen van frustratie wellen regelmatig op, door in de huidige Vlaamse regering, vuurtjes te stoken. In november 2019, sprak hij, resoluut, in volle federale informatieperiode zijn voorkeur uit voor een paars-groene coalitie. Een volgend voetzoekertje ging richting minister van Leefmilieu Zuhal Demir. Hij verklaarde, begin maart dit jaar, dat er één boom per Vlaming diende geplant. Asjemenou, dat zijn 6,6 miljoen bomen. Hij is nu nog in de bossen aan de gang om het huidig bestand van de al bestaande bomen te tellen. Recent schoffeerde hij de Vlaamse regering en Matthias Diependaele. Er was in de schoot van die regering, een gezamenlijk standpunt ingenomen om discriminatie en racisme te monitoren op basis van een onafhankelijk en academisch systeem. De dag nadien verklaarde de ex-Volksunie Bart, furieus gesteund door zijn 'partner in crime' Sihame El Kaouakibi, 'elfendertig' keer dat er praktijktesten komen. De vraag stellen is ze beantwoorden: wie is 'De Mol' in de Vlaamse regering? Tja, in 2017 nam Bart Somers deel aan 'De Slimste Mens'. Hij werd er in de eerste ronde uitgekeild. Quote van zijn kinderen: "Wij hebben er helemaal geen vertrouwen in". De waarheid komt uit een kindermond. Hallo Egbert Lachaert, tijd voor ophokplicht van een aantal blauwe geschelpten! Egbert, drink een pittige 'Robusta-koffie' van Douwe Egberts en blijf niet op de schoot zitten en de handpop spelen van Bouchée à la reine. Toon verdorie dat je ballen aan jouw lijf hebt.

Volwaardige Federale regering? Ondertussen doen de bookmakers Unibet, Ladbrokes, Betfirst, Napoleon en tutti quanti gouden zaken. Paars-geel. Paars-groen of zijn het 🎵Alle kleuren van de regenboog🎵.

"Impotentia deorum omnipotentium .... De onmacht van de almachtigen".



Gil. Roos