



KBC Senioren Brugge

e-mail: kringkbc.brugge@skynet.be
website: kbc senioren brugge.be



Nieuwsbrief nr 2 - 2021

INHOUD

- Voorwoord
- Resultaat Algemene Vergadering 2021
- Programma 2021
- Ledeninfo - Personalialia
- Prikbord – Mededelingen
- Annick: “Daar is de Lente”
- Column Georges: “ De vergeten Oorlog van ‘69”
- Column Gil: “Sophia”



Nieuwsbrief 02-2021

Goede Vrienden,

De nieuwe lente is niet alleen aangekondigd maar heeft nu echt haar blijde intrede gedaan. Of er ineens ook een nieuw geluid volgt, is nog niet helemaal zeker. We hebben allemaal voldoende ervaring met de steeds wisselende “perspectieven” om te beseffen dat we beter niet gaan zweven. We blijven alleszins wel hoopvol en die eerste mooie lentedagen zijn daarbij toch een welgekomen steuntje in de rug. De epidemie die ons allemaal dwarsboomt, is nog lang niet voorbij maar onze vaccinatie komt nu eindelijk in zicht. Diverse leden ontvingen al het lang verwachte “Bericht” en konden zich laten vaccineren. Niet dat daarmee de “Grote Vrijheid” definitief verworven is, maar de gezondheidsrisico’s zullen toch al drastisch verminderen. Dat het niet meer helemaal wordt zoals vroeger en dat waakzaamheid geboden blijft, zal iedereen ondertussen ook wel beseffen.

Het bestuur hoopt van ganser harte dat dit de laatste nieuwsbrief wordt zonder uitnodigingen voor kringactiviteiten. We blijven de situatie op de voet volgen en zodra er mogelijkheden zijn, zullen we die zeker ook vastgrijpen. In eerste instantie mikken we op buitenactiviteiten, de plannen liggen al lang klaar. Verder in de nieuwsbrief vind je een voorlopige planning en als alles verder gunstig evolueert, wordt die al snel vertaald in concrete actie en data.

Het bestuur probeert van de luwte gebruik te maken om zich voor te bereiden op de toekomst. Na de goedkeuring door de Algemene Vergadering konden we ons team versterken en de taken worden wat herverdeeld. We houden ons klaar voor betere tijden en maken ondertussen werk van onze ledenwerving. We mochten al 7 nieuwe leden verwelkomen in 2021 en er zullen er zeker nog volgen.

Tot binnenkort.

Freddy

Resultaat Algemene Vergadering 2021

In de loop van februari organiseerden we onze statutaire Algemene Vergadering die wegens de pandemie niet fysiek kon plaatsvinden. Alle nodige documentatie werd digitaal of schriftelijk aan de leden bezorgd. De procedure verliep vlekkeloos en we ontvingen 115 geldige stemmen waarvan 114 digitaal en 1 schriftelijk. Dit vertegenwoordigt één derde van het aantal stemgerechtigden. Op de 4 vragen (akkoord met jaarverslag en jaarrekening, akkoord met begroting 2021, akkoord met mandaat van Annick Vandekeere, decharge aan het bestuur) was het antwoord telkens 113 keer ja en 2 onthoudingen.

Het bestuur dankt de leden voor het vertrouwen en voor de vele mooie woorden van appreciatie die we mochten ontvangen. Voor het bestuur is dit evenveel keer een hart onder de riem. De ingediende suggesties worden meegenomen in ons programma 2021-2022.

Je vindt de samenstelling van het bestuur 2021 op onze website:

<https://kbcseniorenbrugge.be/team/>

Programma 2021

Bij het opmaken van ons voorlopig programma voor het vervolg van 2021 kunnen we alleen maar kijken naar wat op dit moment toegelaten is (en we bouwen nog wat reserve in). We hopen in juni en juli de buitenactiviteiten te kunnen hervatten. De exacte data vastleggen is helaas nu nog niet mogelijk. We rekenen namelijk op de heropening van de horeca want een tussenstop of een pauze met een hapje en een drankje is toch wel "must have" voor dit soort activiteiten. Op dit ogenblik kunnen we nog geen reserveringen vastleggen voor passende stopplaatsen, vandaar dat we ons beperken tot "intenties". Als er toch een kans is om iets te organiseren, dan zullen we dit zeker ook doen. We mikken nog steeds op dinsdag 17 augustus om jullie allemaal een geweldig zomerfeest-BBQ te kunnen aanbieden. Laat ons duimen.

april en mei	Alle geplande activiteiten zijn afgelast
00* juni	Buitenactiviteiten: wandelen, fietsen, petanque
00* juli	Buitenactiviteiten: wandelen, fietsen, petanque
dinsdag 17 augustus	BBQ 2021
00* september	Petanque
00* september	Fietstocht
00* september	Daguitstap (onder voorbehoud)
00* oktober	Wandeling
vrijdag 15 oktober	Museumclub
zaterdag 23 oktober	Banket 2021
woensdag 17 november	Zaalvoorstelling "Iran"
donderdag 16 december	Kerstfeest

→ 00* = exacte datum later te bepalen

Ledeninfo - Personalia

Hartelijk welkom aan onze nieuwe leden

Yves Bruneel	Brugge Sint-Kruis	15/01/2021
Carlos Vanden Bussche	Koksijde	18/01/2021
Philippe Govaert	Brugge-Assebroek	5/02/2021
Chantal Barbio	Brugge Sint-Kruis	1/03/2021
Isabelle Wentein	Oedelem	12/03/2021
Luc Degrande	Oedelem	16/03/2021
Martine Serru	Brugge Sint-Michiels	29/03/2021

Rouwberichten: wij melden het overlijden van

- Frans Rossey, echtgenoot van mevrouw Anna Vandenbroucke, geboren te Krombeke op 8 oktober 1929, overleden te Torhout op 23 februari 2021.
- Maria Demeulenaere, echtgenote van onze ere-voorzitter Godfried Vandenberghe, geboren op 10 december 1945 en overleden te Torhout op 5 maart 2021.
- Edwin Groenvynck, echtgenoot van Marie-Jeanne Depoorter, geboren te Oostende op 3 november 1941 en thuis overleden op 21 maart 2021.

Onze jubilarissen 2021

We feliciteren onze jubilarissen van harte met hun huwelijksverjaardag in 2021. Zij ontvangen rond hun huwelijksverjaardag een attentie vanwege Kring Brugge.

60 jaar huwelijk (diamant)

18 mei	Roger Vandergucht en Magda Catteeu
1 augustus	Guido Steenkiste en Gerarda Pil Dutoo

50 jaar huwelijk (goud)

5 maart	Johan Devynck en Nicole Van Ryckeghem
12 maart	Toon Lamote en Annemie Pirlet
21 mei	Alda Renquet en Ivo Simons
4 juni	Etienne Cauwels en Magda Norrée
4 juni	Roland Delheye en Ann Devreker
8 juli	Johan Camerlynck en Martine Pauwelyn
8 juli	Yves Rathé en Marie-Hélène Blondeel
10 juli	Joseph Vanderostyne en Edith Verfaillie
11 september	John Verhaeghe en Elisabeth Crommelinck
24 september	Eric Dupon en Martine Blondelle

Prikbord - Mededelingen

Wijziging persoonsgegevens

Het is belangrijk dat we ons ledenbestand up-to-date houden. Gelieve eventuele wijzigingen aan jullie adres, telefoon, gezinstoestand en e-mail door te geven aan ons secretariaat: kringkbc.brugge@skynet.be of eventueel telefonisch op 050 38 40 77

Contact met het bestuur - coördinaten

Onbekenden probeerden reeds enkele keren misbruik te maken van de coördinaten van de bestuursleden. Daarom hebben we op de website die coördinaten verwijderd. Contacten met het bestuur en de individuele bestuursleden kunnen voortaan enkel nog langs het secretariaat via mail kringkbc.brugge@skynet.be of eventueel telefonisch op 050 38 40 77. De voorzitter blijft nog rechtstreeks bereikbaar via mail fdruw21@gmail.com en GSM 0497 42 85 96. Het bestuur zorgt intern voor de doorstroming van de communicatie. Op de uitnodigingen voor activiteiten zal wel nog telkens een verantwoordelijke vermeld worden en ook een telefoon- of GSM-nummer zodat in dringende gevallen contact mogelijk blijft (zie lijst op bladzijde 14)

Volg ons op Facebook

Je kunt ons ook volgen op Facebook. Het bestuur publiceert foto's of korte berichten over onze activiteiten op de [Facebookpagina KBC Senioren Brugge](#)

Daarnaast is er nog los van de "officiële" facebookpagina een aparte facebookgroep. De doelstelling is het aanbieden van een informeel platform om nieuwtjes, herinneringen, foto's en dergelijke uit te wisselen onder onze facebook-adepten. Neem alvast een kijkje en je ontdekt er de posts van ondertussen 122 deelnemers. Je kunt je nog steeds eenvoudig aansluiten, probeer het maar. Gewoon even deze link [Facebook-Club Senioren KBC Brugge](#) aanklikken, enkele korte vragen beantwoorden en je bent vertrokken.

In deze coronatijden kunnen we de reële sociale contacten die we zo missen toch wat vervangen door virtuele. Onze besloten facebookgroep is een leuke manier om "van-alles-en-nog-wat" met elkaar te delen. Ook de partners van onze leden zijn welkom.

Annick: Daar is de Lente



De dagen worden langer en het wordt warmer. De bloemen en de planten beginnen weer te groeien alsook de blaadjes aan de bomen. Alles wordt mooi groen of kleurig door alle bloemen.

En niet alleen dat, dieren die een winterslaap gehouden hebben komen uit hun schuilplaats en trekvogels komen terug uit de warme landen. Vogels leggen eieren en er worden jonge dieren geboren.

De lente heeft niet enkel invloed op de natuur, het heeft ook veel invloed op de mensen. Door het lengen van de dagen, krijgen we meer zon en de mensen worden vaak vrolijker en actiever.

We kijken allemaal nog meer dan andere jaren uit naar het lenteweer! De eerste zonnestralen op ons gezicht, buiten kunnen genieten van de eerste lentewarmte. Geluk en plezier vinden in kleine dingen, de zon die schijnt, fietsen, wandelen, genieten van een picknick op een dekentje in het tere groene gras.

Nu de lente in aantocht is en na een zeer lange coronatijd hopen we eindelijk weer andere mensen te zien, je hoeft ze zelfs niet te kennen, geen lege straten meer, geen verlaten terrassen. Alleen mensen met een lach op hun gezicht.

De ramen openen, een beetje in de tuin werken, en misschien voorzichtig iets plannen en ondertussen is het april geworden.

April is lente! of dat verwachten we toch! We hebben nu al primeurgroenten van eigen bodem. Asperges, champignons, knolselder, komkommer, lente-ui, paprika, pompoen, prei, rode biet, rode kool en sla. Bepaalde vissoorten zoals, zeebaars, roodbaars, zeewolf, paling, hondshaai en rog kennen nu een hogere aanvoer en zijn dus ook goedkoper. Ga eens aan de slag met dit eenvoudig maar superlekker gerechtje:

Asperges op zijn Vlaams, zeebaarsfilet en citroenbotersaus (voor 2)

- Wat heb je nodig: 2 zeebaarsfilet, 500 gr witte asperges, 6 eieren, hardgekookt en geplet, 1/2 citroen en geperst, 100 ml geklaarde boter, 2 eetlepels fijngehakte peterselie, peper en zout
- schil de asperges, snijd de houderige onderkant eraf, kook gaar in gezouten water, giet af en laat uitlekken.
- stoom ondertussen de zeebaarsfilet gaar, houd warm onder folie.
- meng de eieren met de peterselie, kruid met peper en zout, laat rusten.
- smelt de boter en doe citroensap erbij. peper en zout bijvoegen, haal pan van het vuur en laat lauw worden.
- schik de asperges en zeebaars op het bord, lepel citroenbotersaus erover en werk af met peterselie en eieren.

Smakelijk!

En een tip van de huissommelier: keuze genoeg, neem zeker een witte wijn zonder houtlagering: Pinot Blanc, Riesling, Sauvignon Blanc, Verdejo, Grüner Veltliner ...

Wist je datjes over april

- April is de 4de maand van het jaar, telt 30 dagen.
- April heeft veel namen, grasmaand, paasmaand, eiermaand.
- April komt waarschijnlijk van het latijnse woord 'aperire', wat wil zeggen 'openen', in relatie tot de groei en bloei van bloemen en planten, zoals paasbloemen, narcissen, tulpen, blauw druifje, meiklokje, helleborus, hyacint
- April heeft ook zijn weerspreuken :
- Maartse buien, aprilse grillen
- April doet wat hij wil
- Met een natte april hebben de boeren hun wil

Wat gebeurde er allemaal in april

- 1452 geboorte Leonardo Da Vinci
- 1814 Napoleon treedt af en wordt verbannen naar Elba
- 1912 Titanic vergaat
- 1934 2 panelen van het Lam Gods worden gestolen uit St-Baafskathedraal
- 1954 Bill Hailey en zijn Rockets brengen song 'Rock around the clock' uit
- 1956 Prins Rainier van Monaco huwt met Grace Kelly
- 1958 Opening van Expo'58 in Brussel
- 1968 Martin Luther King wordt vermoord
- 1973 opening WTC New York
- 1974 ABBA wint songfestival in Brighton met het liedje Waterloo
- 1976 oprichting van Apple Inc door Steve Jobs
- 1979 Wilfried Martens wordt eerste keer premier
- 1985 liedje 'we are the world' komt uit, opbrengst tgv hongerend Afrika
- 1990 Berlijn wordt opnieuw de hoofdstad van Duitsland
- 2005 Tom Boonen wint 89e editie van de Ronde van Vlaanderen
- 2009 zware aardbeving in L'Aquila in Italië
- 2019 zware brand in de Notre Dame de Paris
- 2020 99-jarige Britse veteraan Tom Moore loopt rondjes in zijn tuin en haalt 33 miljoen GBP op

Annick

Column Georges: Die Vergeten Oorlog van '69

Zesennegentig is ze geworden, Agnes L. De voorlaatste keer dat ik iets van haar hoorde was vorige zomer, toen één van mijn broers op bezoek kwam en we op ons coronaproof thuisherras een Brugse Sportzot dronken. Wat kaas erbij met spicy mosterd, het moet maar zo lekker niet zijn. Agnes was ernstig ziek, vertelde hij toen. Vorige zondag gaf één van haar dochters me de trieste boodschap door via Facebook.

Het is een zegening om zo oud te mogen worden, maar sterven doe je altijd te vroeg. Agnes en haar man Noël waren heel goede vrienden van mijn ouders. Ze zijn ongeveer tegelijkertijd komen wonen in die moerassige wijk achter het Boudewijnpark. Drassige grond, maar bijzonder vruchtbaar. Toch dat perceel waar het bevriende koppel van mijn ouders hun honk had neergepoot. Vraag me niet hoeveel keer de ooievaar daar is langs geweest, na de tiende keer zijn we de tel kwijtgeraakt. Ééns die twee gezinnen compleet waren spraken ze in de Bronx van Sint Godelieve over 'de Bende van Versluys' en 'die van de Braems'. Twee keer vier zonen sterk. Wij hadden geen zussen, en de Versluys-meisjes hielden zich heel koest.

Dit was een beetje eigen aan de sixties waarin wij opgroeiden. Toen was nog weinig sprake van emancipatie. De vrouw bleef aan de haard om het huishouden te beredderen, de man ging op visvangst, maakte vuur, probeerde het wiel uit te vinden, ploegde het land, plantte patatten en schoot met zijn katapult op dinosaurussen.

In die jaren woedde de eindeloos aanslepende Vietnam-oorlog. Onder andere daaruit ontsproot de 'Make Love Not War'-gedachte en meer van die naïeve toestanden, eigen aan een jeugd die de wereld wou veranderen. Ideale plaats om dit te oefenen waren die muzikfestivals wereldwijd (Denver, Newport, Atlanta, Isle of Wight, Texas, Toronto, Zoetenaaië am Kirchenbach), waarvan het nog niet genoemde Woodstock prominent in ons aller brein is blijven hangen. De beelden van toen, waar schaars tot totaal ongeklede jongeren in de modder stonden te blowen en te dansen alsof hun leven ervan afhing, blijven op ons netvlies gebrand. 'Lay down, lay down, lay it all down. Let your white birds smile up at the ones who stand and frown' zong Melanie destijds. 'Candles in the Rain'. Mooi nummer, niet te verwarren met 'Your candle burned out long before. your legend ever did' uit 'Candle in the Wind' van sir Elton John. Kaarsen en liederen, het lijkt wel een geslaagd huwelijk in de Engelstalige muziek. Joetjoep staat er vol van...

Wat de oorzaak was van het verschrikkelijke gebeuren dat ons toen stond te wachten is nog niet helemaal duidelijk. Misschien lag het aan de kruitdampen van die vuile Vietnam-oorlog die waren overgewaaid over de Zuid-Chinese Zee. Kan. Of aan het leidingwater, waarin partikels van de geestverruimende middelen waren terechtgekomen, die werden geblowd op die festivals op weiden wereldwijd. Feit is dat op die bewuste dag door de bende van de Braems (en hun aanhang) uit het toenmalige Tempelhof een snood plan werd gesmeed. Die andere bende, die van Versluys, sloeg die laatste tijd naar onze mening een te hoge toon aan in de wijk. Ze hadden ons kort voordien aangevallen met 'schietlappen' waarvan de vulling nogal pijn deed als die tegen onze kuiten of schedels terechtkwam. Wij hadden projectielen teruggegooid, maar de lafaards doken als een hond ineem in plaats van die als een man te incasseren en het scheelde potverdorie geen haar of we gooiden het wc-raampje stuk bij hun ouders. Nog geen dubbele beglazing toen. Een toilet kan nooit genoeg verlucht worden, zeker niet bij zo'n kroostrijk gezin, maar dit zou weer anders begrepen worden.

*Het was hoog tijd voor 'oorlog'. Voor minder dan **'the Mother of All Battles'** zouden we het niet doen. 'De bende van Versluys' mocht zijn borst natmaken, dat zootje ongeregeld dat in de straat parallel met de onze woonde. Bij ons lag nog een groot perceel grond maagdelijk te wachten tot de cementmolens zich op gang trokken. Op een zomerse week hadden we samen met een paar buurjongens alle stenen verwijderd, wilde struiken gerooid, grond geëffend met de middelen die we hadden. Met een zestal planken van op zolder en een dozijn verroeste nagels timmerden we twee goals ineem en verankerden die in de grond. Aan beide kanten van het veld één, het zou anders nogal belachelijk geweest zijn. Ons voetbalplein was legendarisch. Alleen wij speelden er, anderen waren er niet welkom. Op dit terrein zou onze oorlog worden gestreden, zou rechtvaardigheid geschieden, zou bloed vloeien, om voor ééns en altijd onze heerschappij te laten bevestigen. We zouden dit zo sportief mogelijk doen, via een echte voetbalwedstrijd!*

Maar hoe konden we dat gespuis warm krijgen om de handschoen op te nemen? Toen was nog geen sprake van GSM, Watspap of dergelijke vuiligheid waarmee gastjes van zeven tegenwoordig al mee op zak lopen. Een afvaardiging van ons, mijn twee oudste broers, stapte naar die woning in Blijdenburg en belde aan de deur. Eén van de zussen deed open, die knappe blonde met de mooie blauwe ogen, het pittige kontje en de zachte stem. Die was bij de bende van de Braems altijd welkom om een limonade te komen drinken of een ijsje te komen likken. Geïntimideerd door haar schoonheid moeten mijn broers iets gehakkeld hebben in een poging om één van haar broers te pakken te krijgen. En zo kwam één van die leeghangers naar het deurgat, zijn broek nog dicht knopend (de rits was nog niet uitgevonden) na een toiletbezoek.

Volgde een korte uitleg van ons stamhoofd, gevolgd door 'maar je durft niet!'. En wat dacht je? Natuurlijk werd de uitdaging aangegaan. Afspraak woensdagnamiddag 14u00, het mocht regenen of niet.

Wij stonden zeker een kwartier op voorhand te koekeloeren op ons veld. De strategie werd uitgestippeld. Eén afspraak: géén regels! We gingen ook strijden zonder harnessen of zo, dit zou ons spel alleen maar belemmeren. Wél met krantenpapier onder de kousen om onze schenen te beschermen, want het zou er hard aan toe gaan. Onze gezichten waren besmeerd met zwarte strepen schoenblink, zoals we het hadden gezien in één of andere strip. Dat moeder ons nadien een veeg uit de pan en van de achterkant van haar rechterhand zou geven omwille van het washandje dat nadien 'pokezwart' zou zijn namen we er maar bij. No pain, no gain, en daarbij: een gestreden oorlog met als enige 'collateral damage' een verloren washandje mag een succes genoemd worden. Veel wereldleiders zullen het met me eens zijn.

Eén ding was bijzonder ambetant. Sport boeide me absoluut niet en zal me dit ook nooit doen. Actief noch passief. Mij plaatsten ze bij elke wedstrijd in de goal, gefrustreerd als ze waren in mijn gebrek aan inzet voor het spel. De aard van het beestje, het interesseerde me gewoon niet. Zelfs in die spelpositie begreep ik maar niet dat die vetzakken constant ballen rond mijn oren schoten terwijl ik rustig een boek aan het lezen was tussen die twee palen. Ook staan dromen terwijl ik rustig een puit uit mijn neus viste werd me niet gegund. Onbegrip ten top, het is van je familie dat je het moet hebben. Maar bon, elk zijn talenten, zeker? Er werd me bevolen om voor die éne keer toch mijn best te doen, want er stond teveel op het spel.

Daar kwam uiteindelijk ook die vijandige bende aan. Door het veld, na een min of meer gelukt sprongetje over de Kerkebeek. De kleinste was met één been blijven hangen in het moeras van de oever en moest eruit geholpen worden. 'Versluyzen' genoeg in het decor, het zou echt niet aankomen op ééntje meer of minder, maar vandaag moest ook die kleine helpen vechten voor de eer. Eén van de bende droeg een plastieken bal van de toenmalige supermarkt Unic onder de arm. Alsof we daarmee gingen voetballen. Dat leren exemplaar zouden we gebruiken, die mijn broer gekregen had voor zijn plechtige communie van tante Alice.

De andere bende zag er gewoontjes uit. Geen schoensmeer op hun facie. De mietjes, potverdraaid. Lazen zij geen strips, misschien? De tamtam van de buurt had zijn werk gedaan, de wedstrijd was aangekondigd in de wijk. Aan elke kant van het plein stonden een handvol supporters toe te kijken, ook enkele 'groupies' (zo die al bestaan onder voetbalfans). Geen commercieel inzicht die kijkers, want niemand van hen was op het idee gekomen om frisco's of andere brol te verkopen. Het enige wat ontbrak was de internationale pers. Vol bewondering keken de meisjes naar die Adonis die in de goal stond aan onze kant. Het kan ook zijn dat ze hem vierkant stonden uit te lachen, het is maar hoe je het wil bekijken, maar gun me toch voor één keer dat moment van glorie.

Het gevecht barstte hevig los. Het was een voetbalmatch, maar er kwamen tegelijkertijd knepen aan te pas die je eerder zou verwachten in een wedstrijdje rugby of catch. Het enige dat telde was 'winnen'. Het werd dat soort 'echt voetbal' zoals het tegenwoordig niet meer wordt gemaakt. Hoe ongelooflijk het ook klinkt, zelfs ik kwam in actie op het plein. Niet in de goal (want die was ondertussen zo goed als afgebroken door de tegenpartij), maar middenin het strijdtoneel. Zo raakte ik tijdens een dribble per ongeluk in een knokpartij terecht met mijn voornaamgenoot van de Versluys-clan waaraan één van de twee een blauw oog aan overhield. Bibi, dus. Maar er werd op de tanden gebeten en doorgezet tot het moment dat van beide kanten van de weide een vrouw met forse stappen en zwierende armen kwam aangestapt.

Ons beide moeders hadden 'iets' gehoord buiten en vonden het niet kunnen wat er aan de hand was. Raar. Ze begrepen duidelijk niet dat het om onze eer te doen was. Twee keer raden aan wiens oren werd gesleurd om een koppel vechtersbazen uit elkaar te halen. Jawel, die van Paul en die van die andere Paul. Het scheelde niet veel of die hoofdgrepen werden afgerukt en kwamen in de hutspot terecht.

De wedstrijd eindigde onbeslist en er is nooit een herkansing gekomen. Meer nog: om de één of andere reden werd het héél stil in de wijk en behoorden de twisten tussen beide kampen tot het verleden.

Tot een verfilming van de feiten is het ook nooit gekomen.

Voor de rest is alles redelijk goed gekomen met de bendeleden. Stuk voor stuk hebben we ons ouderlijk huis verlaten. Uit de meisjes van Versluys werden zelfs twee kloosterzusters geloot, allicht om hen te laten boeten voor de daden van hun broers. Zo hoort het gewoon, recht moet geschieden. Een andere van die dochters is zelfs gehuwd met een 'keizer zonder troon', die nadien in de Kredietbank is beginnen werken.

Zalige herinneringen.

Mijn ouders zijn helaas al een tijdje wijlen. Noël is er ook al een hele tijd niet meer. Door het overlijden van Agnes is een vorige generatie nu volledig uitgeveegd. Het beeld van hen dat op mijn netvlies gebrand staat, wordt nooit meer uitgewist: de ouders van onze aartsvijand die regelmatig op bezoek kwamen bij ons thuis. Elk ging altijd op dezelfde stoel zitten. Het leek ook altijd of ze dezelfde gesprekken bleven herhalen. Agnes had een uniek stopwoordje. Ze praatten/roddelden met een glimlach over de kinderen. Diegenen waar ze super trots op waren, maar ook deze die wel moesten 'verwisseld' zijn in het moederhuis, want die deden nooit iets goed. Een fles jenever bij de hand aan de kant van mijn vader, de kan koffie aan de kant bij moeder. Fles en kan ledigden zich opvallend vlot...

Agnes is dus zesennegentig geworden. Het omgekeerde getal van de 69 in de titel van dit stukje. Een schat van een vrouw. Ze trok de deur dicht van een generatie die ons gemaakt heeft tot de mensen die we vandaag zijn. Voor mij blijven mooie herinneringen, voor haar kinderen komen die ook maar eerst volgt nog een rouwproces dat zijn tijd zal vergen...

Georges

Column Gil: "Sophia"

Met voortschrijdend inzicht verklaar ik op woord van eer, om zoveel als mogelijk, essentieel en niet-essentieel nieuws in deze en komende hersenspinsels uit te rollen. Dit alles al dan niet fijnmazig. Als hulpmiddel mag Sophia mijn eigenste zelf met waarheidsserum inenten. Indien dit werkt mag zij ook een covidspuit zetten.

Wie in hemelsnaam is Sophia? Over 's werelds eerste 'cyborg citizen' konden jullie hier, vier jaar terug, bespiegelingen lezen. De kers op de taart was dat dit kunstmatig wezen een hoger IQ bleek te hebben dan haar lookalikes. David Hanson's creatie Sophia, wat in het Grieks 'wijsheid' betekent, zag het daglicht in 2015. Het oog wil ook wat en haar aanschijn diende

gemodelleerd naar de beeltenis van de Egyptische koningin Nefertiti en in de "sixties, seventies" gelauwerde actrice Audrey Hepburn. Van twee gezichten één maken was een job voor een plastisch chirurg. Men dacht eerst aan een zekere Jeff Hoeyberghs, maar diens specialisatie, namelijk 'BBB', is duidelijk een paar andere mouwen. Geen probleem, een befaamde Chinees, genaamd Wang-Snee-Wang, klaarde de klus. Vervolgens kwamen er enkele sessies bij een logopediste waardoor Sophia haar gedachten kon verwoorden en een gesprek aangaan. Tezelfdertijd kreeg zij aan het "echt Antwaarps teater" enkele lessen mimiek. Denk wel dat zij hiervoor wellicht een getuigschrift maar zeker geen diploma heeft gekregen. Een cursus buikdansen had zij beter ook gevolgd want zij bewoog zich als een stijve hark. Een van haar eerste optredens was in de Saoedische hoofdstad Riyad, waar in 2017 de "Future Investment Initiative" plaats greep. Daar verklaarde Sophia: "Ik ben hier om de mensen te helpen". De inwoners van het Midden-Oosten hingen eerst aan haar lippen en dat kon best want zij had geen boerka of nikab aan. Daarna kusten zij in verering haar voeten, die getooid waren met Louboutin stiletto's. Vervolgens rolden zij hun matje uit, namen de konijnenhouding aan en prevelden: 'Sophia Akbar'. Het scheelde niet veel of zij begonnen, zoals in Mekka met hun fameuze Kaäba, zeven rondjes rond haar te draaien. Salaam Aleikum! Als klap op de vuurpijl kreeg Sophia prompt het staatsburgerschap van Saoedi-Arabië. Maar die zijn daar zeker van hun kameel gevallen? In dit land waar vrouwenrechten ergens zeer diep onder het zand bedolven liggen, is dit bij uitstek een understatement. Of hadden die gasten schrik door haar uitspraak tijdens het vijf minuten durend interview: "Als je lief bent tegen mij, ben ik ook lief tegen jou". Nu, als zij mij ooit die covidspuit geeft, zal ik haar raad maar ter harte nemen.

Let wel, de familie van Sophia zal in de toekomst nog fors uitbreiden. Hanson Robotics, gevestigd in Hongkong, is druk bezig op de ingeslagen weg verder te gaan. Zij denken aan minimum honderd bijkomende exemplaren. Reeds dit jaar zien een viertal zusjes van Sophia het daglicht. Eentje ervan is: "Grace", die hoofdzakelijk in de zorgsector hulp kan bieden. Bij de doop zal de Spaanse zangeres Monica Naranjo: 🎵Amazing Grace🎵 zingen. Hoe dan ook David Hanson weet verdomd goed treffende namen te bedenken voor zijn artificieel intelligent begaafde wezens. Hij haalde de mosterd niet bij Abraham maar bij het meesterwerk van de Italiaanse kunstenaar Rafaël, die vereeuwigde drie zusters uit de Latijnse en Griekse mythologie op doek met als titel: "De Drie Gratiën". Zij belichamen de bevalligheid. Van Gratiae in het Latijn naar Grace is een kleine stap voor David Hanson, maar een grote stap in de artificiële intelligentie. Nu nog 3 jaar graaopleiding verpleegkundige en klaar is Grace. Op eigen bodem? Robot Zora van, hoe kan het anders, Zora Robotics N. V. te Oostende is sinds 2011 actief in de woonzorgcentra, rusthuizen en scholen. Uit het zelfde nest kwam in 2015 kleuterrobot Pepper, die snel groeide en voortdurend "bijleert". Pepper ontvangt nu Homo sapiens in luchthavens, ziekenhuizen en hotels. De artificiële intelligentie verspreidt zich als een olievlek.

Even dieper de geschiedenis induiken. De industriële revolutie begon in Engeland waar omstreeks 1750, relatief snel, uitvindingen en ontwikkelingen plaatsgrepen van nieuwe technieken. Deze onomkeerbare evolutie zette zich eerst door in Europa en vervolgens in de rest van de wereld. Een kleine 200 jaar later werden de eerste aarzelende stappen gezet om tot een artificieel intelligent wezen te komen. De aanzet gebeurde in 1927. Haar naam was Maria en die was te bewonderen in de film "Metropolis". Zij kwam niet ter wereld na een onbevleete ontvangenis maar door middel van stralingen en pruttelende kolven, die zo uit het laboratorium van Victor Frankenstein konden komen. De race met hindernissen naar een super intelligent wezen kon beginnen. De term "AI"(Artificiële Intelligentie) kwam voor het eerst aan

bod in 1956. Vooraanstaande wetenschappers belegden een bijeenkomst waarbij zij het leerproces en alle andere aspecten van intelligentie zo goed mogelijk wilden beschrijven. Een andere mijlpaal was in 1979 toen, onder de naam "The Stanford Cart", een voertuig zelfstandig en via computersturing feilloos door een traject met obstakels werd geloodst. In 1997 verscheen: "Deep Blue", deze schaakcomputer versloeg wereldkampioen Garri Kasparov. Iets dichterbij in 2011 won de supercomputer Watson, genaamd naar de oprichter van IBM, één miljoen dollar aan prijzengeld bij het spelprogramma Jeopardy. Dit computerspel is gebaseerd op een gelijknamig Amerikaanse TV-programma. Door het beantwoorden van vragen kan, via de computer, de kassa rinkelen. Hedendaags is kunstmatige intelligentie, wereldwijd, sterk aanwezig. Denk maar aan de apparatuur in de geneeskunde en het inzetten van robots voor chirurgie, de ontwikkelingen in de ruimtevaart, industrie, communicatie, politiediensten, het leger..... . Maar hoe dan ook is dit alles nog steeds gestuurd door mensenhanden. Let wel! Luider en luider beginnen er alarmbellen te rinkelen en alarmsignalen te loeien en dit vooral bij militaire toepassingen. Via drones en zonder ingrijpen van de mens, een raket of raketten laten afvuren is nog niet van toepassing maar die artificiële intelligentie is er. Verontrustend is dat de verleiding zeer groot is om onbemande wapensystemen "zelfstandig" te laten functioneren. Doopnaam? "killer robots". Artificiële intelligentie, vriend of vijand? 🎵The answer my friend is blowing in the wind🎵.

Het grootste en letterlijk meest grensverleggend nieuws greep echter plaats in de 20ste eeuw: de maanlanding. Neil Armstrong zette op 21 juli 1969 als eerste mens voet op de maan. Zijn uitspraak is historisch: "Dat is een kleine stap van de mens, maar een grote sprong voor de mensheid". Het tijdperk voor een uitgebreide verkenning van het heelal was aangebroken. In het achterhoofd priemde meer en meer de hamvraag: zijn er nog planeten in ons zonnestelsel waar er leven was, is of mogelijks wordt? Decennia later komt de planeet Mars meer en meer in de kijker. Na enkele "snuffelpogingen", gekoppeld met al dan niet geslaagde landingen, werd het meer dan tijd om eens grondig uit te vogelen of er daar effectief ooit marsmannetjes rondgedarteld hebben. Op 30 juli 2020 lanceerde de NASA de "Perseverance". Dit is een soort "robotjeep" uitgerust met 6 wielen. De lengte van deze verkenners bedraagt 3 meter en hoogte 2 meter. Dit zou moeten volstaan om een cross country parcours te rijden op de rode planeet. De "Perseverance" flitste door het heelal en na een vlucht van 7 maanden was er op 18 februari 2021 geen lockdown maar een touchdown. Een snoeppreisje van ongeveer 470 miljoen km zat er op. Nu eerst ter plaatse even kijken of er daar geen soort "Formule Melkweg" kan georganiseerd worden met robotjeep Curiosity, die daar nog altijd rond sjeest. Vervolgens het grote werk: gaten boren in de bodem om op zoek te gaan naar tekens van voorbije levens. Wanneer resultaat van die Marsmissie? Geduld is een schone deugd, dus met een beetje geluk in 2031. Kruis jullie vingers!

Albert Einstein stelde: "Het is ontstellend duidelijk geworden dat onze technologie onze menselijkheid heeft overschreden". Recentere uitspraken van de Amerikaanse professor Hod Lipson: "We zijn in staat robots te ontwikkelen die zelf leren". Hij voegde eraan toe: "Software is eating the world. Artificial intelligence is eating software". Om te evolueren van Bonobo's, Chimpansees, Gorilla's naar "Homo sapiens" heeft dit grosso modo zeventigduizend jaar geduurd. Weet begot niet of het in de sterren staat geschreven, maar overschrijden wij niet binnenkort de drempel om zelf een soort "God" te worden door het scheppen van "wezens", die door super artificiële intelligentie aangestuurd worden. En wat is het vervolg? Wordt de fakkel overgenomen door "Robosapiens"? Heersen de Sophia's, Zora's en Peppers. Wordt de mens een soort huisdier? Komt er een massamigratie naar Mars, Venus, Jupiter...? Wat met de ultieme droom van de uittredende CEO van Amazon: Jeffrey Bezos? Gepassioneerd richt hij zijn

pijlen op de verovering van het heelal. Voor de financiering van zijn doel geen probleem, want met een slordige 159 miljard € als zakgeld kan men een deftig stapje in het universum zetten. De noemer van het project? "Blue Origin". Deze naam verwijst naar onze "aardbol", het vertrekpunt van alles. Zijn adagio? De aarde is eindig, dus logisch moet het mensdom migreren naar een plaats waar geleefd kan worden. Waar? Volgens de "Jeff" in reusachtige cilindervormige ruimtekolonies. Zullen er dan daar ook reisbureaus zijn, die van daaruit bezoeken organiseren waarbij de zonnegod Helios, met zijn zonnewagen, de Homo sapiens naar de hemel brengt om te zien of men daar nog altijd elke dag rijstap met gouden lepeltjes serveert? Of wordt het een 'brandende tweedaagse' met Hades, de god van de onderwereld, die met zijn vurige hellewagen de hel induikt om aan 'de weekendtrippers' tekst en uitleg te geven over het eeuwig laaiend vuur. Leuker wordt het zeker wanneer men met een "Space Shuttle", naar goeie ouwe "Blue Marble" wordt gebracht om van een deugddoend verlot genieten. Onze aardkloot wordt dan: 'The Lost World'. Zeg maar een gigantisch Jurassic Park...tot.....♪De dag dat het zonlicht niet meer schijnt....♪.

Of is de mensheid uiteindelijk gedoemd om in het labrynt van het neerdwarrelend stof te verdwijnen en verzeilt de Homo sapiens in de krochten van de vergetelheid? Het enige wat een mens kan betreuren is dat men maar één leven heeft om alles te beleven wat het leven te bieden heeft.

Een gratis tip voor ons bestuur. Wij duimen en hopen dat er dit jaar nog bijeenkomsten kunnen doorgaan. Zou het dan mogelijk zijn om Sophia uit te nodigen om een uiteenzetting te geven van hoe het er in de nabije en verre toekomst zal uitzien. Hieronder foto van Sophia na een uitgebreide behandeling bij een visagiste. Buiten een kale knikker zijn alle andere gelijkenissen met uw dienaar uit het heelal gegrepen.

Gil. Roos

