



KBC Senioren Brugge

e-mail: kringkbc.brugge@skynet.be
website: kbc senioren brugge.be



Nieuwsbrief nr 4 - 2021

INHOUD

- Voorwoord en vervolg programma 2021
- Uitnodiging fietstocht 't Zwin 2 september
- Uitnodiging petanque 9 september
- Uitnodiging wandeling Groenhove 30 september
- Verslag fietstocht Meetkerkse Moeren
- Verslag wandeling "Schuddebeurze" in Nieuwpoort
- Ledeninfo - Personalia
- Prikbord – Mededelingen
- Column Georges: "Médard, wijkburgemeester"
- Column Gil: "It's now or never"



Nieuwsbrief 04-2021

Beste Leden,

De zomer 2021 waar we met zijn allen zo naar uitkeken is al vrij vergevorderd wanneer jullie deze nieuwsbrief ontvangen. Het is tot nu toe een zomer geweest die we vooral zelf moesten maken. Het weer zat dikwijls niet echt mee en dan mogen we nog van geluk spreken dat onze contreien grotendeels gespaard bleven van de zondvloed die delen van België en West-Europa zwaar getroffen heeft. Op vakantie gaan, al of niet naar het buitenland, is tegen de misschien al te hoopvolle verwachtingen in, een niet zo evidente en ontspannende belevenis gebleken. Onze kwelgeest Covid-19 is ondertussen in zijn zoveelste mutatie aan een nieuwe opmars begonnen. De gevolgen waren niet min: afhankelijk van het land of de regio en van de omstandigheden bleven aangekondigde versoepelingen uit of werden zelfs teruggedraaid. De administratieve formaliteiten voor reizigers en de sanitaire maatregelen zijn een zoekplaatje en er zijn terechte vragen over de efficiëntie van het controlesysteem. Met daar bovenop nog de weer toenemende zorgen over de komende herfst en winter kunnen we allemaal een mentale opkikker gebruiken en het bestuur probeert daar binnen de mogelijkheden iets aan te doen.

Zelf de zomer maken dus: met wat creativiteit en gezond doorzettingsvermogen blijven er voldoende mogelijkheden om toch te genieten zonder risico's te nemen. Kring Brugge deed alvast een bijdrage. De voorbije activiteiten zoals de fietstocht in Zuienkerke, de petanque, en de wandeling in Nieuwpoort konden een groot aantal enthousiaste deelnemers charmeren. Ondertussen ontvingen jullie met een apart bericht ook de uitnodiging voor onze zomer-BBQ op 17 augustus. Voor deze BBQ deed het bestuur alvast een speciale inspanning om een aantrekkelijk culinair aanbod inclusief kwaliteitsvolle muzikale omkadering te presenteren. Dit is een niet te missen evenement waarmee we meteen op feestelijke wijze ons volledig programma willen hervatten.

In deze nieuwsbrief vind je de uitnodigingen voor onze prachtige dagfietstocht naar en rond 't Zwin op 2 september, de petanque (tweede manche 2021) op 9 september en de wandeling in Torhout (Groenhove) op 30 september.

Voor de daaropvolgende activiteiten, het bezoek aan de Triënnale Brugge op 15 oktober en het jaarlijks banket op 23 oktober, zijn we op dit ogenblik nog niet rond met alle details. De uitnodigingen worden in de loop van september verstuurd. Beide data mogen echter al genoteerd worden in jullie agenda.

Freddy

Uitnodiging Dagfietstocht Zwinregio Donderdag 2 september



Deze fietstocht laat ons kennismaken met de boeiende grensstreek in de omgeving van het Zwin. Een heel nieuw fiets- en wandelpad biedt een prachtig zicht op de flink uitgebreide Zwinvlakte en het omringende polderlandschap.

PRAKTISCHE INFO

- * We verzamelen op de parking tegenover restaurant De Siphon, Damse Vaart-Oost 1, 8340 Damme. Aandacht, gelieve zeker de parking van restaurant De Siphon **niet** te gebruiken, er is voldoende plaats op de openbare weg in de directe omgeving.
- * GPS-coördinaten: N 51°16'00.3" E 3°17'52.9" Zie ook het [Interactief plan](#).
- * De directe verbinding tussen Brugge en Damme (Damse Vaart Zuid) is onderbroken wegens werken. Je rijdt best naar De Siphon via Vivenkapelle of Koolkerke of Dudzele.
- * We starten om 10 uur 30.
- * Parcours : Siphon, Oostkerke, Hoeke, Knokke (Zwin), Cadzand, Zuidzande (tussenstop), Sluis, Oostkerke. Siphon. Afstand +/- 50 km.
- * We middagmalen in de Zwinbistro "The Shelter" met een prachtig zicht op de omliggende naturomgeving. Op het menu: vol-au-vent met frietjes en een drankje en we sluiten af met koffie of thee.
- * Zoals de traditie het wil zal Chris instaan voor bevoorrading en assistentie, maar dit keer enkel in de namiddag. In de voormiddag is er gelet op de eerder beperkte afstand naar The Shelter (17 km) geen bevoorrading voorzien.

Inschrijven door overschrijving van 20 euro per persoon op rekening BE11 4747 1460 0148 van KBC Senioren Brugge met mededeling "fietstocht". Inschrijven vóór 24 augustus.

Respecteer de wegcode. De wegcode in NEDERLAND voor 'fietsers in groep' verschilt van de verkeersregels die wij kennen. Begeleiders hebben GEEN wettelijke status en zijn niet bevoegd om bijvoorbeeld het verkeer tegen te houden om de groep te laten oversteken.

Samen zullen wij genieten van deze gezellige, gezonde, prachtige en unieke fietsuitstap.

Het Bestuur

Heb je vragen, neem contact op met Eric Dupon 0496/84 85 43

Uitnodiging Petanque donderdag 9 september

Graag nodigen we je uit op onze tweede van drie petanque-namiddagen, namelijk op donderdag 9 september om 14 uur. Afspraak aan de chalet van de sportvelden van Varsenare, Hof van Straeten (dit is een zijstraatje van de Oude Dorpsweg, naast bakkerij Laurens).



GPS-coördinaten: N 51°11'22" E 03°08'33"

Zie ook het [Interactief plan](#)

Je moet geen enkele voorkennis hebben van het spel of de spelregels, alles wordt ter plaatse nog eens uitgelegd. Iedereen kan het! Het is vooral de bedoeling om er een prettige namiddag van te maken. Wel het verzoek om je eigen petanqueballen mee te brengen (als je er hebt tenminste). We hebben enkele stellen ter beschikking maar toch niet voor iedereen.

Inschrijven door overschrijving van 4 euro per persoon op rekening **BE11 4747 1460 0148** van KBC Senioren Brugge met vermelding "petanque". Inschrijven vóór zaterdag 4 september.
→ er zijn 3 consumpties ter plaatse inbegrepen

Voor meer info of bij problemen: verantwoordelijke Rita Spegelaere 0495 58 45 31

Uitnodiging najaarswandeling Groenhove Torhout op donderdag 30 september

Voor onze najaarswandeling hebben we deze keer gekozen voor Groenhovebos in Torhout. Deze wandeling is een verkenningstocht door Groenhove en omgeving. We ontdekken "Torwoud" met het bufferbekken en vlonderpad, wandelen langs de voetwegen rond Groenhove en genieten van de velden en groene weides van Torhout.

De wandeling is 7,5 km lang, maar het is mogelijk om een verkorte versie van 5 km te kiezen. Wandelschoenen zijn aan te raden. Na een regenperiode kunnen enkele plaatsen zeer drassig zijn.

We sluiten onze tocht af met de gebruikelijke koffie en versnapering in "De Groene Specht" (mondkapje niet vergeten).

Plaats van afspraak : Parking Groenhovebos, Bosdreef 8 Torhout (tegenover de Manege) om **13.30 u.** GPS: N 51° 04' 15.3" E 003° 08' 04.5" Zie ook het [interactief plan](#)

Inschrijven door overschrijving van **4,50 euro** per persoon op rekening BE11 4747 1460 0148 van KBC Senioren Brugge met vermelding "wandeling". Inschrijven vóór 25 september 2020.

Voor meer info of bij problemen: verantwoordelijke Rita Spegelaere 0495 58 45 31

Verslag fietstocht Meetkerkse Moeren en Polders: Zuienkerke 11 juni 2021

Het was een enthousiaste groep fietsers die we op onze eerste activiteit in 2021 mochten welkom heten. Genietend van een uitstekend fietsweertje startten wij in Zuienkerke met onze 34-koppige groep voor een tocht door de Meetkerkse moeren en polders.

We fietsten op zeer rustige wegen door of langs de polderdorpjes Meetkerke, Houtave (met op het dorpsplein de authentieke herberg 'De Drie Koningen') en Stalhille. Langs het kanaal Gent-Oostende konden we genieten van ongehinderde polderzichten en een natuur die voor de nodige rust zorgde. Via de nieuwe fietsersbrug over het kanaal kwamen we op grondgebied Sint -Andries en konden we koers zetten richting Stalhillebrug waar we verwacht werden om te genieten van een pannenkoek en koffie in 'Ter Spinde'.



De Jonckheerebrug over het kanaal naar Oostende



De Grote Molen van Meetkerke



De duik /dijk naar beneden

Terug op de fiets moesten we enkele honderden meter verder langs het kanaal een duik naar beneden maken naar de veel lager gelegen velden en akkers om onze tocht te kunnen verderzetten. Die hindernis werd evenwel door iedereen met succes genomen. Ter hoogte van het gehucht Strooienhaan en wat verder het brugje over de Blankenbergsevaart en langs het Hagebos werd de laatste 'rechte lijn' ingezet richting Zuienkerke. Wat het einde was van een aangename en gezellige fietsnamiddag.

Een bijzonder woordje van dank aan Eddy, Erik, Freddy en Guido die voor de ondersteuning en de veiligheid van de groep hebben ingestaan.

Verslaggever, Eric

PS: je vindt de overige foto's van deze fietstocht op onze website: [Fietstocht Zuienkerke](#)

Verlag wandeling Schuddebeurze op donderdag 1 juli 2021

We startten met 35 deelnemers aan de jachthaven van Nieuwpoort “Novus Portus”. Het Albert I monument was ons eerste richtpunt. Het werd opgericht, op initiatief en met steun van de oud-strijdersverenigingen, aan de boorden van de IJzer omdat deze stroom een belangrijke rol heeft gespeeld gedurende WO I. Iedere eerste zondag van augustus vindt hier trouwens de jaarlijkse hulde plaats aan Koning Albert I en de oud-strijders. Onder het monument is er een bezoekerscentrum “Westfront Nieuwpoort” ingericht met permanente tentoonstellingen.



Onze eerste stop was voor het “*Nieuport Memorial*”, een gedenkteken ter nagedachtenis van Britse soldaten en officieren die sneuvelden in 1914 tijdens de belegering van Antwerpen of tijdens de verdediging van het Westfront in 1917. Op het monument staan 547 namen van Britse soldaten zonder gekend graf. Het gebied tussen de 3 leeuwen is Brits grondgebied.

Wandelend over de brug over de IJzer hadden we een mooi zicht op het sluizencomplex “*De Ganzepoot*” met 6 sluizen nl.: Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke, Veurne-Ambachtvaart, IJzer, Kreek van Nieuwendamme, Kanaal Plassendale-Nieuwpoort en het Nieuw Bedelf. We aanhoorden het verhaal over Hendrik Gheeraert, een Nieuwpoortse held. Hij was een binnenschipper die in de nacht van 29 op 30 oktober 1914 bij vloed de sluizen wist open te zetten en dit 4 nachten na elkaar en zo een inundatie teweeg bracht van 6 km breedte en 25 km diep. Gheeraert bleef heel de oorlog actief bij “*les Sapeurs Pontonniers*”, die verantwoordelijk waren voor de onderwaterzetting. Na de oorlog werd hij door het stadsbestuur aangesteld als sasmeester. Hij stierf verarmd en vereenzaamd op 17 januari 1925 in het St. Julianus gasthuis in Brugge. Hij werd met militaire eer begraven in Nieuwpoort onder leiding van Mgr. Waffelaert. In 1950 kreeg hij een ultieme erkenning. Op het briefje van 1000 frank stond aan de voorkant Koning Albert afgebeeld en aan de achterzijde de beeltenis van Hendrik Gheeraert.



Onze tweede stop vond plaats voor het *IJzergedenkteken* dat werd ingewijd op 26 oktober 1930 (het eeuwfeestjaar van België). Het is een ontwerp van de Nieuwpoortse beeldhouwer Pieter Braecke in samenwerking met zijn vriend Victor Horta en kreeg de naam “*Victoire*”, in de volksmond “*Victorine*”. Het is een monument van een vrouw die op een hoge zuil staat en met haar handen de Belgische kroon beschermt.

In de kroon brandt een blauw licht. Het gezicht van de vrouw is naar het westen gericht (afgewend van de Duitsers die uit het oosten kwamen). Rond het beeld staan vier figuren die de Belgische weerstand voorstellen: een gekwetste soldaat, een blinde, een zieke en een

weerbare. Met deze informatie op zak wandelden we langs het Kanaal Plassendale-Nieuwpoort richting Bamburgpolder, waar een vruchtbare landbouwgrond was ontstaan na indijking.



Ondertussen was de zon door het wolkendek gebroken en werden de vesten en pull's rond de middels gedrapeerd. Zo bereikten we de "Batterij Bamburg". De batterij ligt in de duingraslanden van een oud ontkalkt gebied en werd door de Duitsers gebouwd in 1942 om de haven van Nieuwpoort te beschermen (deel van de Atlantikwall). Die batterij bestond uit bunkers voor manschappen en munitie en een uitgebreid verdedigings-systeem. Omdat in de Schuddebeurze het

grondwater hoog staat, werden de bunkers grotendeels bovengronds gebouwd met muren en een plafond van wel 3 meter dik. Tussen de bunkers lagen met bakstenen versterkte loopgraven. Voor hun vertrek in 1944 verzamelden de Duitsers de resterende munitie in de 2 munitiebunkers en brachten die tot ontploffing. De rest van de site is bijna volledig bewaard en sinds 1999 beschermd als monument. Boven op de commandobunker is er een uitkijkpost opgericht.

We wandelden verder door en langs het natuurgebied "De Schuddebeurze", een natuurgebied van 8 ha op ongeveer 3 km van de zee. Van de oude duinenrij die 2000 jaar geleden voor onze kust lag resten nog de Cabourduinen in Adinkerke, d'Heye in Bredene en de Schuddebeurze in Lombardsijde. De resterende duinen evolueerden tot het huidige landschap. Het regenwater spoelde alle kalk weg tussen de zandkorrels en de ooit zo kalkrijke duingronden werden arme, zure bodems. De vegetatie bestaat vooral uit struikheide, brem en gaspeldoorn.



Na een passage door de dorpskom van het rustige Lombardsijde kwamen we na de oversteek van de kustbaan aan bij het natuurgebied "Ijzerbekken", waar de anders zo graag zonnende zeehondjes op de afspraak ontbraken.

Onze historisch getinte wandeling eindigde in het restaurant "De Vierboete", waar we verwelkomd werden met koffie en uiteraard pannenkoeken.

Erik

PS: je vindt de foto's van deze wandeling op onze website: [foto's wandeling Nieuwpoort](#)

Ledeninfo - Personalia

Hartelijk welkom aan ons nieuw lid:

Kristien Vandendriessche, Torhout, 26/07/2021

Rouwbericht:

We vernamen het overlijden van Alfred Boxy, echtgenoot van mevrouw M. Dupont, geboren te Kortrijk op 5 december 1923 en overleden te Knokke-Heist op 28 juni 2021.

Prikbord - Mededelingen

48^{ste} TOERISTISCHE WANDELZOEKTOCHT Kring Antwerpen

Onze vrienden van Kring Antwerpen organiseren een wandelzoektocht in onze contreien en wij nemen graag hun uitnodiging over.

Nadat vorig jaar de geplande wandelzoektocht in kustgemeente De Haan noodgedwongen werd uitgesteld, onderneemt KBC Personeelskring Zoektochten dit jaar een nieuwe poging. De inrichters hebben een route uitgestippeld door de charmante concessiewijk met de alom bekende authentieke witte villa's. Uiteraard wandelen we ook over de zeedijk en hopelijk zijn de winkels en gezellige terrasjes langs het zoektochtparcours terug allemaal toegankelijk.

Alle personeelsleden en gepensioneerden van KBC Bank en Verzekering (en van de dochterondernemingen) kunnen, samen met hun gezinsleden, deelnemen op één of meer dagen naar keuze van 1 mei tot 3 oktober 2021.

Inschrijven kan om praktische redenen enkel per e-mail aan wyns.ios@skynet.be met vermelding van het gewenste aantal deelnemingsformulieren. Per formulier wordt een bijdrage gevraagd van 10 EUR, over te schrijven op rekening BE95 4099 5284 2158 van KBC Personeelskring Zoektochten.

Na ontvangst van je mail en bijdrage worden de deelnemingsformulieren bezorgd vanaf einde april, eveneens per e-mail.

We voorzien voor elke deelnemer een waardevolle prijs, af te halen op de prijsuitreiking op zondag 7 november 2021 om 14 uur in Parochiezaal Withof in Heist-op-den-Berg.

Voor bijkomende info mag je steeds contact opnemen met Jos Wyns, tel. 015 24 93 04 of Karel Van de Gender, tel. 014 72 51 90.

Wijziging persoonsgegevens

Het is belangrijk dat we ons ledenbestand up-to-date houden. Gelieve eventuele wijzigingen aan jullie adres, telefoon, gezinstoestand en e-mail door te geven aan ons secretariaat: kringkbc.brugge@skynet.be of eventueel telefonisch op 050 38 40 77

Nieuwsbrief – Forum

Onze nieuwsbrief staat ook open voor leden die een niet-commercieel initiatief, een project, een sociaal doel of dergelijke, willen voorstellen aan onze leden. Wens je iets te publiceren, neem contact met Freddy Druwé, 0497 42 85 96 of stuur een mail naar fdruw21@gmail.com

Volg ons op Facebook

Je kunt ons ook volgen op Facebook. Het bestuur publiceert foto's of korte berichten over onze activiteiten op de [Facebookpagina KBC Senioren Brugge](#)

Daarnaast is er nog los van de “officiële” facebookpagina een aparte facebookgroep. De doelstelling is het aanbieden van een informeel platform om nieuwtjes, herinneringen, foto's en dergelijke uit te wisselen onder onze facebook-adepten. Neem alvast een kijkje en je ontdekt er de posts van ondertussen 128 deelnemers. Je kunt je nog steeds eenvoudig aansluiten, probeer het maar. Gewoon even deze link [Facebook-Club Senioren KBC Brugge](#) aanklikken, enkele korte vragen beantwoorden en je bent vertrokken.

In deze coronatijden kunnen we de reële sociale contacten die we zo missen toch wat vervangen door virtuele. Onze besloten facebookgroep is een leuke manier om “van-alles-en-nog-wat” met elkaar te delen. Ook de partners van onze leden zijn welkom.

Column Georges: Médard, wijkburgemeester

Begin vorige maand zag ik Médard nog eens. Zoals steeds in werktenuë in zijn tuin, een met kitsch bezaaide oase in Sint Jozef, deelgemeente van Brugge. Zesentwintig jaar ken ik hem al ondertussen, gepensioneerde spuitgast van een eind in de tachtig, nu straatfilosoof en onbezoldigd wijkburgemeester. Hij kent iedereen en iedereen kent hem. Zijn pittige weetjes zouden niet misstaan in één of ander woensdags roddelblad.

Médard maakte met een weinig bescheiden onsmakelijk geluid zijn keel vrij toen hij mij zag manken, leunend op mijn wandelstok, klaar voor een stichtende babbel.

Hij vroeg eerst naar mijn vaccinatie, welk ‘merk’ ze me hadden bezorgd. Gezien hij niet de gewoonte heeft om een antwoord af te wachten, deed ik zelfs de moeite niet mijn mond te openen. ‘Bij mij twee keer Pfizer, Paul. De eerste keer voelde ik niets, hooguit het gevoel dat ik ergens tegenaan was gelopen. Maar de tweede keer, amai... zîék dat ik was...’

‘Dan heb ikzelf echt geluk gehad, Médard. Niets van gevoeld, totaal nergens last van gehad. Ambetant dat jij misselijk was, maar het kan nog slechter. Heb je al gehoord dat buurvrouw A. magnetisch is geworden na haar eerste prik? Ze postte een foto op haar Feestboek, waarbij haar huissleutel bleef plakken aan haar bovenarm, op een tweede foto zelfs een koffielepel!’ Médard keek me heel dankbaar aan, want nu had hij weer een nieuwtje te vertellen aan de volgende toevallige passant.

‘A., dat is toch die ‘snelle’ met dat blonde haar? Enfin, blond, met de jaren zal daar wel de nodige verf in hangen. Maar, echt waar, Paul, magnetisch? Geloof je dit?’

'Bah ja, Médard, natuurlijk, op Feestboek staan toch nooit leugens?' antwoordde ik, gemaakt overtuigd.

'Ik heb geen Feestboek, Paul, ik zou zelfs niet weten hoe ik een 'kompjoeter' moet in gang steken. Maar hoe is het eigenlijk met die burens van je? Ik bedoel niet die boekhouder van aan de ene kant. Maar toch, van die mens gesproken... Onlangs zag ik nog één van zijn dochters met haar vrijer op een bank van De Grendel. Jammer toch, hé, Paul...'

'Jammer, Médard?'

'Heel jammer eigenlijk dat die zo'n dik gat heeft. Echt, zo'n jong meisje en zo'n twee.. euh, je weet wel, ferme billen...'

'Misschien vindt zijzelf dat helemaal zo erg niet, Médard, en haar vrijer ook niet. Met wat geluk slaat ze er geld uit, zoals Kim Kardashian dit heeft gedaan. Als iemand een geprononceerde koffer heeft, is zij het wel!'

'Kim, Kim?? Help me eens Paul, wie is dat?'

'Een wereldberoemde schrijfster uit de Kaukasus, Médard. Schrijft boeken die zo mogelijk nog dikker zijn dan haar gat. Ze is gehuwd met Kanye West, kloefkapper van design klompen'. Ik vertelde hem de naam van hun kinderen niet (North, Saint, Chicago en Psalm) om de man niet helemaal in de war te brengen. 'Maar je vroeg hoe het met mijn andere burens was?'

'Nee, die Kim ken ik niet. Ja, die andere burens interesseren me, die waarvan de vent een tiental jaar geleden is overleden. H. was zijn naam, zeker? Die man was toch geen normale, hé. Potverdorie toch. Zuipen, 'smoren', en dat met zijn keelkanker en al. En zever dat hij verkocht. En ik maar knikken toen hij iets kwam vertellen, maar het interesseerde me voor geen meter. Het schijnt dat die weduwe ze nu begint te vangen? En klopt het dat daar elke dag ruzie te horen is tot vijf huizen verderop?'

'Dat heb je goed gehoord, Médard. Haar inwonende zoon heeft een lichte geestelijke beperking. Vroeger bleef hij nog kalm, maar de laatste jaren is het hek van de dam. Geen kot mee te houden... Niemand spreekt met hem, ook hij doet geen moeite. Maar nu komt hij af en toe aan onze deur bellen met de gekste aantijgingen. Ambetant, zulle. En moeder N. begint ze serieus te vangen. 'Jongdement', denkt één van de dochters, die niet meer thuis komt. Wat ik 'vanzeleven', na het overlijden van H. al heb gedaan voor die twee, niet te doen. Sinds mijn aandoening lukken die klusjes niet meer en krijg ik alle wind vanvoor. In hun ogen ben ik slechter dan Satan en zijn broer samen'. Details vertellen leek me niet verstandig, ik vond nu al dat ik beter had gezwegen.

'Ja, Paul, 't is géén cadeau om naast zo'n volk te wonen, hé!. Géén cadeau. Maar ja, we hebben 'ze' niet altijd voor het kiezen, hé! Hoe zit het trouwens met die nieuwe overburens van je? Laatst zag ik de man op zijn fiets passeren, en tien seconden later nog eens, maar dan met een andere jas. Ik dacht écht dat ik aan het flippen was. Bleek dat het zijn tweelingbroer was die een eindje achter hem aan het fietsen was. Echt twee heel dezelfde, hé, Paul, dat is toch...'

'... normaal, hé, Médard. Het komt wel vaker voor dat tweelingen erg op elkaar lijken! Maar ik wil niet onbeleefd zijn en moet een stapje verder, man. Mijn kinesiste wacht me op en als ik vijf minuten te laat kom heeft ze de gewoonte om mijn manke poten nog meer te pijnigen dan 'normaal'. Italiaans bloed, weet je wel, maar het is een super therapeute, er is geen betere!'

'Ah ja, hoe is het anders met je, Paul? Ik zie dat er een stevige 'brokke' van je knie is, wat is er gebeurd? En dat stappen gaat met de tijd precies ook niet beter, hé. Die smerige ziekte van je is 't één en 't ander, maar vooral niet opgeven, hé! Maar je doet dat heel goed, je ziet er nog schitterend uit voor je zeventig jaar!'

'Drieënzestig, Médard,' lachte ik, 'bijna toch, over een paar maand. Ik keek nog één keer in zijn richting voordat ik het pad nam door het park De Grendel, waar ooit collega Jacques Degrendel zaliger, paard moet gereden hebben op één van de koeien van de ouderlijke boerderij. Het gezicht van de man liep rood aan. 'Sorry, Paul, verkeerd ingeschat...'

'Niets aan de hand, Médard, als het dat maar is...'

Benieuwd welke roddels de man over mij zal meenemen naar zijn volgend stichtend gesprek op straat, midden in zijn eigen Disneyland. Hoe dan ook was hij voorbereid, want weer weerklonk een irritant rochelend geluid uit zijn mond. Ik meende zelfs iets op zijn klinkerpad te horen kletsen, maar zal dit voor alle zekerheid maar verzwijgen in dit stukje, of onze voorzitter censureert één en ander...

Georges

→ Disclaimer: elke gelijkenis met bestaande gebeurtenissen en/of personen berust op louter toeval

Column Gil: It's now or never

De hoogmis van de adoratie kende een ezelsdracht. Maar toen dit sacraal gebeuren plechtig plaatsgreep overspoelde dit als een tsunami het land van onze voorvaderen. Op het niet heilige gras van het Koning Boudewijnstadion, ook gekend als de Heizel, werden de helden vooraf uitvoerig gehuldigd. Op een podium, dat diende als een soort altaar, stond er benevens een reusachtige Gouden Bal ook een triptiek waarop in Carrara marmer gebeiteld de 26 uitverkoren "Red Devils". In lichte looppas kwamen de gladiatoren van het Belgisch voetbal, vol van glorie en met een air wie doet er ons wat, het stadion binnen. Voorop liep Oppergod Lukaku. Op een teken van Big Rom deden de 26 Rode Duivels een knieval en staken hun vuist in de lucht: 'Black Lives Matter'. Retrospectief doet dit terugdenken aan het jaar 1968 waar, op de Olympische spelen in Mexico-Stad tijdens de medailleceremonie, als een statement de Black Power-groet gedaan werd door de Amerikaanse atleten Tommie Smith en John Carlos, die rechtopstaand op het ereschavot hun vuist de lucht in staken. Zou een mens, nu 53 jaar later, met al die ellende van de coronapandemie, onderdrukking van vrouwen, de broeihaarden in het Midden-Oosten, terrorisme wereldwijd, armoede en tegenslagen in de derde wereldlanden niet eerder denken aan "All Lives Matter"? Maar goed, bij Koning Voetbal en de Rode Duivels is het zoals Queen (Freddie Mercury) ooit onnavolgbaar en schitterend ten gehore bracht: ♪The Show must go on♪.

Maar op de hoogmis van de adoratie hief de fanfare van Bommerskonten de Brabançonne aan, ooit door een zekere François Van Campenhout gecomponeerd in 1830. Men kon niet uitmaken of de "Red Devils" uit volle borst lispelden, want zij droegen een mondmasker. Een uitgelezen fanatieke bubbel van 400 fans, de 'diehards' ook genaamd de 'Red Debiels' van het "Belgisch nationaal elftal "la...la...lalden" mee. Mateke Koning Filip zag dat het goed was en legde zijn linkerhand op de rechterkant van zijn borst, waarmee hij een statement maakte dat hij het hart op de juiste plaats heeft. Alle communicatiemiddelen en -kanalen waren ter

plaatse. De geschreven pers gaande van het parochieblad "Kerk en leven" tot "De Tijd". Zij vielen over elkanders laptops en computers om de "Gouden Generatie" (sic) de lucht in te schrijven. De journalisten wilden, dagelijks, elkaar overtreffen in bombastische retoriek, die een ongeziene hysterie en aanbidding voor de nationale ploeg teweeg bracht bij de brede bevolking. Er verschenen vet en groot gedrukte teksten zoals: Droom - Durf - Doe - Forza Romelu - Sloop de muur - Uppercut... . Zelfs geboden werden opgesteld zoals, en val nu niet uit jouw zetel of stoel: Geef geen penalty's weg - Maak komaf met je komaf - Streef naar mooie (transfer)prijzen... . De "Kerk" bleef ook niet afwezig. De deken van Diest zou de klokken luiden bij een zege van de "Rode Duivels". Dit in de overtuiging van een finaleplaats van onze jongens. In de "ontwijde" kerk van Beke werd de uitzending van de finale EK 2021, op grootbeeldscherm van 4 op 3 meter, gepland. Geen opluistering met gregoriaanse gezangen, maar met een licht aangepaste versie van "Daar gaat zij". Dit werd dan....."Daar gaan zij": ♪Zelfs de hoeders van de kerk kijken bewonderend op de 'Duivels' (hm) neer. De bisschop zegt dit is Gods werk, buigt zijn hoofd en dankt de Heer...♪. Onze nationale VRT-zender overspoelde het land met rechtstreekse uitzendingen van al de matches. Daarbij werd oeverloos gepalaverd en geleuterd door 'analisten' die met wedstrijdbeelden en zelfs met de hulp van een digitaal bord uit de doeken deden hoe er werd gespeeld, waarom er zo werd gespeeld, de manier waarop verkeerd werd gespeeld en zeker hoe er moest worden gespeeld om die EK-beker binnen te halen. Quotes vielen uit de lucht waarbij "Ik vind de Rode Duivels de sterkste ploeg van het EK" de hoofdvogel afschoot. Nog even naar adem happen vooraleer men braakneigingen of buikloop krijgt. Gedenk o mens: "Zalig zijn zij die het niet zien en toch geloven".

De Heilige Vijfvuldigheid van de Gouden Generatie had niet aan hun sponsors of reclame-inkomsten gedacht, want dan zouden zij wel anders op het toneel zijn verschenen. Te beginnen met Romelu Lukaku, die van zichzelf verklaarde in het rijtje van wereldspitsen thuis te horen, was zeker in zijn oogverblindende witte boxersshort verschenen met daarboven een openstaande "witter dan wit" badjas, waarvan op de mouwmanchetten arabesken in gouddraad zijn geborduurd. Dit met dank aan het modemerkt Versace en modeblad Vogue. Om het plaatje volledig te maken zou hij in zijn hand een "Kinder Bueno.....voor het pleziertje tussendoor" omknellen. Dit alles met een vette knipoog naar Ronaldo die een paar jaar terug ook reclame maakte voor zijn eigen onderbroekenmerk. Vervolgens King Kev De Bruyne, met zijn nieuwste, in de zon blinkende Nike voetbalschoenen. Axel Witsel kan zoals reeds gebeurde in Dortmund met Witselpruiken rondstrooien. Eden Hazard, smaakvol knabbelend aan een hamburger en Thibaut Courtois met in zijn hand geklemd een foto van zijn nieuwe vlam en Israëliëse model Mishel Gerzig. En dan in knieval zitten en samen, voor een keer, niet uit een halve maar wel uit volle borst luidkeels bulderen: "zij die gaan winnen, groeten u". Asjemenou, als het ondergoed van Big Rom en Ronaldo dan niet afzakt..... .

Vrijdag 2 juli, kwartfinale Euro 2021 in München. Bij de eerste tonen van het volkslied kende men reeds de winnaar. De Squadra Azzurra zette, voor het eerste fluitsignaal weerklonk, de Rode Duivels op achterstand door het vuur en de intensiteit waarmee zij hun nationale hymne "Fratelli d'Italia" brachten. Daar gaan wij: ♪Broeders van Italië, Italië is opgestaan. Met de helm van Scipio het hoofd getooid...♪. Het in volle sterkte aanwezig Italiaans supporterskoor, onder leiding van enkele centurions en vier Papa's Miracoli (de mama's waren er niet), brulde het Italiaans legioen het dak van Allianz-Arena in München er af. Forza Italia!!! Gedenk heren Belgische voetballers, in een tornooi het volkslied zingen of mompelen zonder passie en begeestering is als een café zonder bier. De in Belgische kleuren getooid Obelix en "De Gouden Generatie" dropen af: ♪Buona sera Diavoli Rossi♪. Bij hun thuiskomst, in het holst van de nacht, werden zij in Tubeke door 5 supporters verwelkomd.

Maar er worden terug vuisten gebald, dure eden gezworen en zwaarwegende uitspraken gedaan. Eind november 2022 start er in Qatar het wereldkampioenschap voetbal. Daar zullen zij gensters slaan en de aardbol verbazen. Een Boeing 737 van de Litouwse luchtvaartmaatschappij KlasJet met 60 ultra comfortabele zetels zal zorgen dat de goden, als op een wolk, nu naar Qatar kunnen zweven. Dit geholpen door hun coach Roberto Martínez en zijn staf, die samen "slaap kindjes, slaap" zingen. De vroegere knalrode Airbus A320 Trident met 180 zitplaatsen is in prepensioen gesteld. Nu nog op zoek naar hotels. Het poepchique en historisch vijfsterrenhotel Astoria in Sint-Petersburg, waar ooit Poetin, Chirac, Madonna, Thatcher.... verbleven zal daar wel niet zijn. Maar in Qatar zal het aan luxehotels, waar zij het sprookje van duizend en één nacht kunnen beleven, zeker geen gebrek zijn. Beste Rode Duivels, volg een cursus geschiedenis, dan zullen jullie weten dat die zich herhaalt. Bijkomend 2 gratis tips, vanaf de 3^{de} is het betalend. Eerste tip: "Verkoop het vel niet van de beer vooraleer die geschoten is". Tweede tip? Bescheidenheid siert en zing niet ♪ We'll win every game we play♪ maar blok eerst, desnoods met herexamens, het Belgisch volkslied en prevel dan: ♪ 't Is moeilijk bescheiden te blijven, wanneer je zo goed bent♪. Qatar 2022 wenkt, maar daar is ook terug: "It's now or never".

Gil Roos