



KBC Senioren Brugge

e-mail: kringkbc.brugge@skynet.be
website: kbc senioren brugge.be



Nieuwsbrief nr 5 - 2021

INHOUD

- Voorwoord
- Uitnodiging voordracht "Iran" op 30 november
- Uitnodiging Kerstfeest op 16 december
- Verslag fietstocht 't Zwin
- Verslag wandeling Groenhove
- CERA Nieuws
- Prikbord – Mededelingen
- Personalia
- Column Georges: 't Is weer voorbij die mooie ...
- Column Gil: de dozen van Pandora



Nieuwsbrief 05-2021

Beste Leden,

Een mens zou het bijna vergeten of normaal vinden, maar sinds juni hebben we ons programma weer helemaal opgepakt van zodra de covid-toestanden het toelieten. Er werd gefietst, gewandeld en de petanqueballen tikten als vanouds. Onze BBQ in een nieuwe formule was een echt succes met 130 tevreden deelnemers en gaf duidelijk extra energie aan onze leden. Voor onze buitenactiviteiten noteerden we telkens een ruime opkomst. Zo was er onder andere de prachtige dagfietstocht naar 't Zwin en Cadzand, de wandeling in Groenhove die bekroond werd met een opmerkelijke verwenkoffie en de afronding van ons petanque-tornooi. De rest van het programma 2021 komt er nu snel aan met het bezoek aan de Triënnale Brugge, ons Banket op 23 oktober dat na een jaartje "zonder" een record aantal deelnemers zal tellen, de voordracht over Iran op 30 november en uiteraard ons Kerstfeest op 16 december.

Voor de "binnenactiviteiten" kozen we, zeker voor onze eerstvolgende data, een nieuwe accommodatie. We hebben de "Polyvalente Zaal A" in Wijkcentrum De Xaverianen geboekt. Hier alvast het adres: Xaverianenstraat 3, 8200 Brugge-Sint-Michiels (de nodige info en een liggingsplannetje worden bij elke uitnodiging nog eens vermeld). Onder het gebouw is een ruime parking voorzien. We kozen deze zaal omwille van de geboden ruimte en de moderne technische installaties, inclusief verluchtingssysteem. De oppervlakte en hoogte zijn een bijkomende garantie voor een veilig en gezond verloop van onze bijeenkomsten. De mogelijkheid om verder in eigen beheer te werken en op die manier de kosten onder controle te houden, is mooi meegenomen en laat ons toe de inschrijvingsgelden zeer democratisch te houden.

Tot nu toe werden zowat alle voordrachten, presentaties en voorstellingen volledig gratis aangeboden. In de toekomst zullen we daar een symbolisch inschrijvingsgeld vragen. Dit heeft absoluut niets te maken met een plotse besparingsdrift bij het bestuur, helemaal niet, er is een praktische reden. De gratis inschrijvingen werden tot nu ingewacht per mail. Als er bijvoorbeeld in 1 nieuwsbrief meerdere dergelijke uitnodigingen verstuurd worden, krijgt het secretariaat al gauw een massa mails binnen. Dit is niet langer werkbaar en ook niet efficiënt. We hebben een eenvoudiger opvolgingssysteem nodig. Voortaan zal 1 euro per deelnemer gevraagd worden. Het aantal betalingen op onze rekening en de deelnemerslijst kunnen we dan heel eenvoudig opvragen in KBC-Touch. Gelieve echter wel voor elke activiteit afzonderlijk te betalen en ook de juiste mededeling te registreren. Graag jullie begrip voor deze aanpassing en wees gerust, deze vrij beperkte inkomsten komen uiteindelijk toch ten goede aan onze leden.

In het kader van onze samenwerking met CERA, voorzien we voortaan ook een CERA-bijdrage in onze nieuwsbrief. Hiervoor houden we contact met Wim Ingels, de regionale CERA-adviseur. Het is onder andere de bedoeling regionale initiatieven aan bod te laten komen, en activiteiten of interessante nieuwtjes aan te kondigen. In de toekomst zal deze samenwerking verder vaste vorm aannemen.

Veel leesplezier

Freddy

Uitnodiging voorstelling “Iran, ziel van het oude Perzië” op 30 november

In de maand november hebben we onze eerste zaalvoorstelling van dit winterseizoen, een voorstelling door Rik Taverne met als titel: “Iran, ziel van het oude Perzië”. Het huidige Iran, tegelijk hypermodern en diep middeleeuws, altijd kleurrijk, maar vooral anders! De diversiteit aan mensen, steden en landschappen is uniek.

Een land als een juwelenkoffer vol fascinerende archeologische sites... Persepolis, Pasargadae, Sarvestan. De ziel van het land vind je ook in de oases, burchten, caravanserais, Zoroastrische grafheuvels en paleizen. In de steden Isfahan, Shiraz, Yazd, Teheran of Kerman komen we in oogverblindende moskeeën, levendige bazaars, tuinen, theehuizen en sierlijke boogbruggen. We rijden door woestijnen en bergketens. Maar wat zal bijblijven is de uitzonderlijke, vriendelijke en charmante bevolking met een open geest en interesse.

Deze Islamitische Republiek heeft onterecht een vervaarlijke reputatie. Het is één van de meest dankbare reisbestemmingen ter wereld. Iran... een land als een Perzisch tapijt met heel veel knopen.

De voorstelling vindt plaats op dinsdag 30 november 2021 om 14 uur 30 in de polyvalente zaal A van het wijkcentrum De Xaverianen, Xaverianenstraat 3, Sint-Michiels Brugge. Er is een ruime parking onder het gebouw.

[Klik voor het interactief plan](#). GPS-coördinaten 51°11'12.1"N 3°12'20.8"E

Je kan deelnemen aan deze voorstelling door overschrijving van 1 euro per persoon op rekening van KBC Senioren Brugge BE11 4747 1460 0148 met mededeling “Iran”. Inschrijven vóór 17 november.

Uitnodiging Kerstfeest op donderdag 16 december 2021

Dit kerstfeest willen we er iets heel speciaals van maken en daarom hebben we Tina Tyrant uitgenodigd. Deze dame brengt voor de leden van de KBC Senioren Brugge de voorstelling “L’Amour c’est fou” met zang en muziek. Een muzikaal verhaal waarin een accordeon, Parijs en de liefde elk een hoofdrol spelen. Tina laat zich begeleiden door haar vaste compagnon, haar accordeon.

De eeuwige zoektocht naar de liefde en het leven is immers het tijdloze onderwerp en de inspiratiebron van vele Franse chansons. Edith Piaf ontbreekt uiteraard niet, maar onze

ontdekkingstocht gaat veel verder, bvb Juliette Greco en Mistinguett tot en met namen die voor de meesten onbekend zijn. Er is evenwel één rode draad: het zijn allemaal fantastische chansons. Een origineel concept, soms ondeugend maar steeds hartverwarmend.

De voorstelling vindt plaats op donderdag 16 december 2021 om 14 uur 30 in de polyvalente zaal A van wijkcentrum De Xaverianen, Xaverianenstraat 3, Sint-Michiels Brugge. Er is een ruime parking onder het gebouw.

[Klik voor het interactief plan](#). GPS-coördinaten 51°11'12.1"N 3°12'20.8"E

Je kan deelnemen aan deze voorstelling door overschrijving van 1 euro per persoon op rekening van KBC Senioren Brugge BE11 4747 1460 0148 met mededeling **"Kerstfeest"**.
Inschrijven vóór 6 december

Verslag Fietstocht Zwinregio 2 september

Om 10 uur 30 uur werd verzamelen geblazen aan het bekende palingrestaurant "De Siphon" voor een 50 km lange fietstocht. De voorspelde zon hield zich eerst nog wat schuil achter een lichtgrijs gekleurd wolkendek. Over de middag kon het zonnetje het grijs verdrijven en mochten wij genieten van een ideaal fietsweer. Via Oostkerke en Hoeke bereikte ons 25-koppig peloton Knokke (Zwin). In het Zwinbistro "The Shelter" konden wij in alle rust genieten van onze lunch.



Met het doorbreken van de Internationale Dijk kreeg het gebied van 700 hectare zijn wildere karakter terug en wordt de verdere verzanding tegengegaan. Het heel nieuwe vier meter brede fiets- en wandelpad rond het uitgebreide deel van het Zwin biedt ons een schitterend zicht op de Zwinvlakte in deze boeiende grensstreek. Op enkele plaatsen zijn daartoe uitzichtpunten aangelegd. Via Cadzand-Bad en het dorp Cadzand fietsen we vervolgens richting Zuidzande.



Aan de mooi gerestaureerde molen iets buiten het dorpje werden wij opgewacht door Chris en Jo met een tafel vol dranken en versnaperingen. Dit werd duidelijk geapprecieerd en bood ons ruim de kans om onze suikers weer op niveau te brengen. Het vervolg van onze tocht verliep vlekkeloos. Bij het naderen van vestingstad Sluis reden we langs het mooie natuurgebied en de omwallingen die getuigen van het woelige verleden van de stad.



Ter hoogte van Lapscheure heeft een deel van onze groep gebruik gemaakt van het handmatig te bedienen veerpontje Kobus om langs de andere kant van de Damse Vaart en een rustige landweg via Hoeke naar ons vertrekpunt te rijden in plaats van gewoon het kanaal te volgen.

Hierbij ook een woordje van dank aan de personen die meegewerkt hebben bij de realisatie van deze heerlijke fietstocht.

Eric

De foto's op onze website: [fietstocht 't Zwin](#)

Verslag Wandeling Groenhove op 30 september

Het was winderig, zwaarbewolkt en 17°. We waren met 37 wandelaars om het statige Groenhovebos te ontdekken.

Groenhove is een onderdeel van het voormalige *Vrijgeweed*, behorend tot de heerlijkheid *Wijnendale*. Het werd tijdens de Franse tijd onteigend en als nationaal goed verkocht aan een particulier, Richard Van de Walle-de Gelcke. In 1946 stierf zijn erfgenaam Maurice Van de Walle en werden de eigendommen verdeeld onder zijn vier erfgenamen. Drie van hen, kloosterlingen, schonken hun erfdeel aan het bisdom en omstreeks 1955 werd het resterende deel aangekocht door het bisdom Brugge. Op het gebied van 33 ha werd het diocesaan centrum Virgo Fidelis opgericht. Dit was oorspronkelijk een ontspanningscentrum voor vrouwelijke religieuzen. Er was ook een sportvoorziening met zwembad, roeivijver en amfitheater. De zwembad werd gesloten nadat zuster Raymonde er verdrong. In 1972 werd 13 ha van het domein aangekocht door stad Torhout en ingericht als recreatiedomein. Virgo Fidelis is een beschermd monument en wordt thans ook gebruikt voor meer wereldse zaken zoals congressen of tentoonstellingen. Er is ook een cafetaria, "De Groene Specht" genaamd.

Met deze informatie in het achterhoofd startten we de wandeling langs het recreatiegebied Torwoud met het bufferbekken en vlonderpad. Stevige wandelschoenen waren wel aangewezen in de modderige voetwegen langs het bos maar het belette ons niet te genieten van de mooie vergezichten.





Enmaal op de rustige bospaden snoeven we de frisse geuren op. Na een vijftal kilometers verlieten we het bos en ontdekten de winderige open velden met o.a. een hertenweide en wat verderop vier Friese paarden, glanzend zwart. Na de passage langs de manege "The Paddock" bereikten we na 7.5 km ons eindpunt.

In de "Groene Specht" konden we nog nakeuvelen bij een verwenkoffie. Een mooie afsluiter van een aangename wandelnamiddag.

Je vindt de overige foto's op onze website: [foto's Groenhove](#)

Erik

CERA - Nieuws

Voortaan brengen we in deze rubriek nieuws van Cera. Het kan gaan om regionaal nieuws en aankondigingen van Cera-activiteiten of -aanbiedingen. Op onze website vind je ook een [Cera-knop](#) waaronder je in allerlei info en de Cera-kalender kan vinden. Nog niet alles is af, even geduld, "it's a work in progress" zoals dat heet.

Enmalig aanbod van Cera-voordelen voor niet-vennoten



Dit najaar krijgen ook niet-vennoten uitzonderlijk de kans om te genieten van een aantal exclusieve Cera-voordelen tegen dezelfde prijs als de vennoten. Ze hebben de keuze uit volgende aanbiedingen:

- Winterefteling: het mooiste pretpark van Nederland in een winters kleedje met veel extra animatie, sfeer en muziek. De ultieme winteruitstap voor het hele gezin. (max 4 tickets) – 50% korting
- Countryside: de lifestyle beurs voor levensgenieters in Gent Expo met een glas bubbels en drie oesters op de Cera-stand, soep en een hoofdgerecht in de Barbecue Village en dessert en koffie op de stand van Brésor. (max 4 tickets) – slechts 25 euro/ticket
- De Cera-wijnselectie: onder het goedkeurend oog en met deskundige uitleg van Alain Bloeykens (zie ook www.cera.coop/ceravino voor video's waarin elke wijn wordt besproken) (min 2 en max 8 pakketten van 6 flessen wijn) – tot 40% korting

Deze actie loopt van 4 oktober tot 15 november 2021 of zolang de voorraad strekt. Alle info is te vinden op de flyer bij de najaarsmagazines CeraScoop en CeraSelect en op www.cera.coop/nl/samencera

Bezoek aan Cera-regionaal project Brugge

Op maandag 27 september brachten we met een kleine delegatie een bezoek aan de basisschool Sint-Leo Hemelsdaele te Brugge Sint-Pieters.



In de klas van het 1ste leerjaar was met steun van Cera een verhoogde leeshoek met trap en klimwandje in hout en een glijbaan geïnstalleerd. Het was de regionale adviesraad (RAR) Brugge die in februari van dit jaar beslist had om dit project een duwtje in de rug te geven. Filip De Pauw, lid van de RAR Brugge, was als lokale 'peter' van het project ook aanwezig, en natuurlijk ook Wim Ingels, Cera-regioadviseur West-Vlaanderen.



Beide directeurs van deze basisschool toonden ons trots het resultaat, volledig gerealiseerd door vrijwilligershanden. Een totaal nieuwe leeshoek heel mooi aangekleed met een tapijt, lichtjes, fantastische boeken, zitzakken en gezellige leesplekjes. Hoe leuk moet het niet zijn voor de kinderen om op zo een manier te leren lezen! Onder het houten verhoog is er bovendien ook plaats gemaakt voor aantrekkelijke speelhoeken

zoals een winkeltje, een poppenhuis, puzzelhoek, bouwhoek... Een verrukking voor de kinderen van het eerste leerjaar.

Cera steunde dit project voor 2500 € en heel concreet voor de aankoop van het (duurzaam) materiaal. De dankbaarheid van de directie was groot en oprecht.

We maakten van de gelegenheid ook graag gebruik om Cera nog even toe te lichten, want Cera blijft graag nieuwe leden verwelkomen. Het is immers dankzij onze Cera-vennoten dat we blijvend projecten steunen, zoals ook dit mooie project.

Regine Vanhollebeke,
Cera-ambassadeur Sociaal Fonds Brugge

Ledeninfo - Personalía

Hartelijk welkom aan onze nieuwe leden

Veerle Schrauwen
Tineke De Backer

Brugge-Assebroek
Nieuwpoort

Rouwbericht

We vernamen het overlijden van onze leden en betuigden ons medeleven aan de familie namens onze Kring:

Jacqueline De Revière	07/08/2021	echtgenote van Godfried De Leersyder (†)
John Depoortere	29/08/2021	
Ivan Cromheecke	04/09/2021	
Monique Vermeire	03/10/2021	

Prikbord - Mededelingen

Inschrijven voor activiteiten

Gelieve uw inschrijvingen (= betalingen) afzonderlijk per activiteit te doen, dus best geen bedragen samenvoegen. Dit maakt het ons makkelijker om de inschrijvingen op te volgen.

Wijziging persoonsgegevens

Het is belangrijk dat we ons ledenbestand up-to-date houden. Gelieve eventuele wijzigingen aan jullie adres, telefoon, gezinstoestand en e-mail door te geven aan ons secretariaat: kringkbc.brugge@skynet.be of eventueel telefonisch op 050 38 40 77

Nieuwsbrief – Forum

Onze nieuwsbrief staat ook open voor leden die een niet-commercieel initiatief, een project, een sociaal doel of dergelijke, willen voorstellen aan onze leden. Wens je iets te publiceren, neem contact met Freddy Druwé, 0497 42 85 96 of stuur een mail naar fdruw21@gmail.com

Volg ons op Facebook

Je kunt ons ook volgen op Facebook. Het bestuur publiceert foto's of korte berichten over onze activiteiten op de [Facebookpagina KBC Senioren Brugge](#)

Daarnaast is er nog los van de "officiële" facebookpagina een aparte facebookgroep. De doelstelling is het aanbieden van een informeel platform om nieuwtjes, herinneringen, foto's en dergelijke uit te wisselen onder onze facebook-adepten. Neem alvast een kijkje en je ontdekt er de posts van ondertussen 128 deelnemers. Je kunt je nog steeds eenvoudig aansluiten, probeer het maar. Gewoon even deze link [Facebook-Club Senioren KBC Brugge](#) aanklikken, enkele korte vragen beantwoorden en je bent vertrokken.

Onze besloten facebookgroep is een leuke manier om "van-alles-en-nog-wat" met elkaar te delen. Ook de partners van onze leden zijn welkom.

Column Georges: 't Is weer voorbij, die mooie...
--

Gisterennamiddag rond drie uur zaten we op het terras van De Waterkant, gezellig bistrootje aan de Sint Pietersplas te Brugge. Rustig nippend aan ons glaasje 'geestig' vocht, ondertussen stilzwijgend een bonte verzameling mensjes bewonderend die ons gratis entertainment bezorgden. Het is een hobby als een ander. De zon forceerde haar laatste krachten tussen de wolken door.

Vandaag, zevenentwintig september van het jaar des heren tweeduizendéénentwintig is het gedaan met de kermis. Afgelopen met onze 'Indian Summer', die de mottige lente en zomer van dit jaar een beetje goedmaakte. We hebben die nazomer niet afgewacht om een beetje 'zomer' te krijgen dit jaar. Het werd ons echter niet makkelijk gemaakt om een 'groen' plekje te vinden op de coronakaart. Als je dan toch iets 'roods' moet kiezen, doe je het beter meteen goed. Wat klinkt roder dan 'Rhodos'? Vertrek vanuit onze regionale vliegbasis Oostende-Brugge, hoe comfortabel kunnen we het hebben?

Buiten de security van de luchthaven gerekend echter, waar Georges allicht geseind was door één of andere grapjas. Wie een beetje met vlieggreizen vertrouwd is, weet dat na het inchecken van de bagage elke reiziger een veiligheidscontrole krijgt. Geen vloeistoffen in de handbagage, liefst ook geen wapens op zak, er zit een zekere logica achter. Broekzakken leegmaken en dan door dat bewuste poortje waar in mijn geval een luide pieptoon gegarandeerd is door het titanium medicijnenpompje dat begin juni tussen mijn darmen in mijn buikholte werd gemikt. 'Geen probleem bij het reizen, mijnheer Braem' had iemand van de pijnkliniek me verteld, 'toon gewoon dit pasje aan de sekjoerietie en men zal je doorlaten'.

Bibi dus zijn pasje klaar bij het piiiieeeeeppppp-signaal, maar ik had de verkeerde veiligheidsagent beet. Zo eentje die bijzonder slecht geslapen had, waarschijnlijk nadien een echtelijke ruzie aan zijn been had hangen, zijn autosleutels niet vond en toen hij uiteindelijk klaar was om te vertrekken in een verse dampende hondendrol van zijn Fifi had getrapt, en daardoor zijn boterhammen met schuifkaas was vergeten die vrouwlief op het aanrecht had gelegd, samen met een krant van eergisteren, want er zijn grenzen aan de grillen van mijnheer, of wie dacht hij wel dat hij was?

Mijn kop moet er dreigend gevaarlijk hebben uitgezien bij de pieptoon, waarop hij me nogal kortaf beval aan de kant te gaan staan. Mijn pasje van de medicatiepomp interesseerde hem geen fluit. 'Armen tegen de muur!' beval hij een beetje SS-achtig, en zijn handen betastten mij nogal onwelvoeglijk, ook op plaatsen waar enkel mijn schat toegang toe krijgt. Prettig begin van onze reis! 'Kun je die armen wat hoger houden, aan de rand van dat muurtje?' ging hij verder. 'Godver..., vuile h...' dacht ik toen hij ook het elastiek achteruit trok van mijn sportbroek. Hij 'vond' uiteindelijk een plastieken stappentellertje van drie op vijf centimeter in een broekzak, misschien was het wel explosief. Door de scanner dus, dit ding. Lap, zeventien stappen teveel geteld!

De rand van het muurtje waar ik me moest vasthouden was bezet met een redelijk scherpe metalen strook. Resultaat: door het geweld van de actie een wonde in mijn hand die in geen tijd serieus begon te bloeden, aangemoedigd door de bloedverdunners die ik neem. Rode druppels vielen ritmisch op de witte vloertegels. Geen denken aan dat ik dit zelf zou deppen met een zakdoekje. Ik liet lopen wat liep en toonde mijn 'lekkende' hand demonstratief aan die gestoorde mens. Pech, want hij keek de andere richting uit, op zoek naar een volgend slachtoffer. Zijn collega zag het wel, bood een stoel aan tegen de muur en riep het EHBO-team

van de luchthaven op om me te verzorgen. Twee mensen kwamen 'ter hulp', in combat tenue en met een grote rugzak vol 'gereedschap' op hun bult. Op mijn vraag mijn hand niet te amputeren was één van die mannen heel begripvol en beloofde hiermee te wachten tot onze terugkomst uit Rhodos.

Eénmaal op onze vakantiebestemming vonden we de zon die we in ons landje moesten ontberen. En wij maar blazen met al onze krachten richting Laura om die richting België te jagen. Mét succes, zoals jullie hebben mogen ondervinden. Maar denk nu niet dat we hiervoor ook maar één 'merci' ontvingen. Dankbaarheid is tegenwoordig zeldzaam geworden. De maatschappij is om zeep, zeg dat Georges het gezegd heeft.

Verder een heel mooie reis gehad, dank voor uw interesse. Gezien de beperkte mobiliteit van ondergetekende konden we niet veel uitbundige dingen doen, maar omdat Covid-19 nog niet wijlen is waren we dit ook niet van plan. Bootexcursies bijvoorbeeld waar je letterlijk bil aan bil zit met andere toeristen, neen bedankt.

Bij de terugvlucht kregen we een demonstratie van de Griekse veiligheidsmensen hoe het wél lukt om passagiers op een menselijke manier te controleren. Er was om te beginnen al een luchthavenbegeleiding voor mensen met een beperking, die stukken beter georganiseerd was dan in Oostende. Aan de ingang reeds een rolstoel mét assistente, die me feilloos door alle checkpoints naar de security bracht, met gebruik van liften en toegangswegen die een 'normale' toerist nooit te zien krijgt. Een doorgang door het 'poortje' met pieptoon hoefde niet. Ik toonde mijn pasje – de veiligheidsagent bekeek het heel vluchtig en liet me dan naast het poortje passeren met de rolstoel. Even vlug met de handscanner over mijn lichaam. 'Pieeeeeppp' ter hoogte van mijn buik. 'No problem, sir, I understand...' zei de brave man. Hij gaf een schouderklopje, wenste me een prettige terugreis, en legde zijn handscanner weer opzij.

Deze herinnering schoot nog eens door mijn gehavende hersenen toen we gisteren het laatste restje van ons tweede glas naar binnen lieten lopen. De zon was helemaal verdwenen nu. Een ouder koppel met hondje zat wat verder een pannenkoek met confituur te eten. Aan een andere tafel vier bakvisjes die besloten dan toch maar niets te bestellen en het hazenpad kozen. De leuk uitzierende blonde kelnerin kwam afrekenen. 'Met de kaart?'. 'Piiieeeeppp' zei het toestel bij het afsluiten van de transactie. Er volgde geen betasting van ons lichaam, dus zeker ook niet op onwelvoeglijke plaatsen. 'Prettige dag nog, verder,' zei de jongedame. 'Jij ook!' zeiden we simultaan en we verlieten het zomerse terras, recht de herfst in.

Georges

Column Gil: de dozen van Pandora

Januari 2019. De verkiezingen zijn in zicht. De blauwe geschelpten hebben de sociale media ontdekt en posten een videoboodschap waarop in volle glorie verschijnen Mechels burgemeester Bart Somers en Sihame El Kaouakibi van het jongerenproject Let's Go Urban. Het blijde wereldnieuws werd verkondigd dat zij de tweede plaats werd toegewezen op de Vlaamse lijst van Open VLD in Antwerpen. Met toeters en bellen werd er met de loftrompet getoeterd over El Kaouakibi. Ongelofelijk aangrijpend werd het toen Bart zijn wit krulkonijn.... "De toekomst van Vlaanderen" noemde. Hij had haar evengoed kunnen aanspreken als zijn knuffelkonijn. Er volgde net geen innige omhelzing. De toenmalige voorzitter van Open VLD Gwendolyn Rutten deponeerde op Twitter: "Bijzonder trots dat onze

rangen versterkt zijn, een sociaal 'entrepreneur' die van aanpakken weet en recht op het doel afgaat". Als je het maar weet. Op 18 juni 2019 legden de nieuw verkozenen in het Vlaams parlement de eed af. El Kaouakibi, gehuld in twee tinten blauwe modieuze outfit, drukte kort de hand van haar voorzitter Rutten, reikte vervolgens haar hand naar Bart Somers die in volle dankbaarheid, haar polletje met twee handen omvatte. Als beloning trok Sihame stralende Bart naar zich toe en liet even zijn hoofd op haar borst rusten. Rutten forceerde een 'minilachje', maar keek met argusogen toe. Somers was echter in de zevende hemel. Hij hoorde de vogeltjes fluiten en staarde glorieoogend voor zich uit. Zou hij gedacht hebben: hier wil ik niet zijn of ik heb de hoofdvogel met mijn 3 K (niet K 3)... "Krul Knuffel Konijn". El Kaouakibi dacht dat het in de "sacoché" of "kaba" was. Einde verhaal? Mis poes, niet alle sprookjes hebben een "happy end".

In de jaren 1994-1999 hadden wij een minister Karel Pinxten, ooit gekerstend als 'tjeef'. Na een jaartje Defensie vloog hij, gratis in een C-130 Hercules, met zijn klikken en klakken naar Landbouw. Na een "besmetting" met dioxine mocht hij terug zijn valiezen pakken en werd hij, nu met blauwe wimpel, gedropt in de Europese Rekenkamer. Wat ik zelf doe, doe ik beter neuriede Karel en pakte zijn telraam. Allemaal prima voor Pinxten, die had de smaak te pakken en was bij de pinken. Daar gaan wij...een uitgebreide reeks privaat feestjes met tussendoor naar Zwitserland voor een gezondheidskuur. Vervolgens een bezoekje aan Cuba voor het raadplegen van een voodoo priesteres. Die is op straat te vinden getooid in het wit en gulzig lurkend aan een Cohiba-sigaar. Bedoeling: vragen voor het verfijnen van sjoemelmogelijkheden. De belastingbetaler betaalde toch. Maar Pinxten werd te gulzig en nu gaan zij, och arme, twee derde van zijn riant pensioen ad 11.666 € aftrekken plus een GAS-boete van 150.000 € opleggen.

Een aantal jaren terug, vermeldde jullie dienaar dat er wat loos was met Chokri Mahasinne. Die was tussen 1999 en 2014 parlamentslid voor de 'sossen' wat hem maandelijks 5.000 € als drinkgeld opleverde. Voelsprietten kwamen recht na de Pukkelpop-editie in 2011 die, door storm en zwaar onweer, uitdraaide op een regelrechte ramp waarbij 5 festivalgangers het leven lieten. Er volgde een annulatie van het festival en er was, volgens Chokri, geen geld om drankbonnen terug te betalen. Het jaar daarvoor had hij en zijn echtgenote zichzelf met een kleine 900.000 € beloond. Zou Chokri uit Kiewit zo kierewiet zijn en zich terug op glad ijs bewegen? Het blijft in de familie besloot Mahasinne, geboren in Casablanca. Hij dacht niet aan "wassen witter dan wit". Integendeel hij kookte een hutsepot van Vzw's, Bvba's en Cvba's onder de welluidende naam "The Factory". Vrij klassiek om er boekhoudkundig een wirwar van te maken en uiteraard minder belastingen te betalen. Door de coronasteun aan Pukkelpop borrelden er echter vragen op betreffende de transparantie van "The Factory" en werd de vooropgestelde subsidie, door de Vlaamse regering, van 1,8 miljoen op "hold" gezet. Nu loopt er uiteindelijk een onderzoek. Wordt vervolgd.

Ook een Rolex uurwerk gekregen met een waarde die kan schommelen tussen de 50.000 en 100.000 €. Neen? Dan kan je op beide oren slapen. Waarom? Een vette kluif werd op de mooi getrimde voetbalvelden gegooid door voetbalmakelaar Dejan Veljkovic, die eieren voor zijn geld koos en spijtoptant werd. Fiscale fraude door constructies waarbij clubbesturen, voetbalmakelaars en spelers betrokken zijn. De speurders gingen 10 jaar terug in de tijd. Boven water kwamen er valse contracten ter waarde van 31 miljoen €. Er zullen velen zijn die zeker niet gerust gaan slapen.

De Britse Maagdeneilanden blijken ook niet zo maagdelijk te zijn. Na de Panama Papers duiken nu de Pandora Papers op. Er is iets daar niet waterdicht want uit een lek kwamen 12 miljoen

documenten vrij. Denk niet dat dit ligt aan de overvloedige neerslag en de frequent voorkomende tropische stormen en orkanen. Los daarvan, die documenten werpen een licht op de geheime wereld van offshorebedrijven en trusts. België werd besprenkeld met ongeveer 1.200 dossiers. Veel werk aan de winkel voor de Bijzondere Belastinginspectie. Moraal van het verhaal? Foefelen loont soms, maar niet altijd.

De vraag niet van één miljoen, maar van ettelijke tientallen miljoenen: waarom moeten het altijd onderzoekjournalisten en klokkenluiders zijn, die de kat de bel aanbinden. Wat doen al die administraties die dit alles dienen te controleren? Broeder Jacob en zuster Ursula, slapen jullie nog? Maar meer dan waarschijnlijk is dat de "Beleidsmakers" veel liever de dekseltjes op stinkende potjes gesloten houden, uit schrik dat er nog meer "dozen van Pandora" opengaan.

Daar gaan wij... op muziek van Raymond van het Groenewoud:

*♪België boven
Waar de mensen worden belogen
Waar de corruptie bloeit
En het geld in het zwart vloeit♪*

Gil. Roos